

Jaargang 37, Nummer 1, januari februari maart

Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor 2099 Antwerpen
Vu: Frank Vanfleteren, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

FEESTCOMITEIT PANNE CENTRUM ZORGT VOOR EEN ONVERGETELIJKE DAG

Vanaf het eerste lied was de toon gezet.
Paul Bruna had al snel de mensen mee in zijn enthousiasme.
Er werd aandachtig geluisterd, meegezongen en iedereen genoot volop van het moment.
De herkenbare Vlaamse meezingers zorgden voor veel ambiance.
De blijde zichten spraken na het optreden boekdelen.
Ook enkele mensen van de assistentiewoningen waren aanwezig.
Bedankt aan het feestcomiteit Panne Centrum voor het organiseren van deze geweldige namiddag met het optreden en de heerlijke koffiekoeken nadien.
Tot volgend jaar!



Rakatakatak!

pagina 7



De sint en pietbazen

pagina 10



Bouwen aan de toekomst

pagina 22



St Bernardus
woonzorgcentrum



Herinneringen aan 2019

pagina 24



Colofon

Redactie

Jolein Levecque

Isabelle Delacauw

Frank Vanfleteren

Teksten

Guido Calcoen

Dienst EPA

E.H. Domiek Vercruysse

Isabelle Borrey

Eline Nieuwlaet

Sabrina Dhondt

Onze vrijwilligers

Welkom

ALS DE DROMEN WERKELIJKHEID WORDEN

Het winterweer zit vol verrassingen, soms zijn deze grappig, soms ongelooflijk. Wist je bijvoorbeeld dat er ooit een temperatuur van $-89,2^{\circ}\text{C}$ is gemeten? Op de Zuidpool gelukkig.

Nu onze nieuwbouw bijna afgewerkt is staan we wellicht in ons woonzorgcentrum voor heel wat uitdagingen. De dromen worden langzamerhand realiteit. Een verhuis zoals deze doe je niet zomaar zonder een goede voorbereiding. Deze is dan ook al een ruime tijd aan de gang.

We kunnen ons voorstellen dat er voor iedereen veel veranderingen zullen zijn. Het zal wat tijd vragen om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving, dit voor jullie allemaal, bewoners, familie en medewerkers. Ook binnen onze werking zal je veranderingen opmerken.

Onze vernieuwde werking krijgt langzaam maar zeker vorm. Eén van de doelstellingen is dan ook, het verbeteren van het maaltijdgebeuren en de beleving hiervan voor onze bewoners. Om een huiselijke sfeer te creëren zullen we de maaltijden serveren aan tafel. De tafels worden gezelliger aangekleed en de afdelingskeukentjes kregen een update waardoor er nu meer kookactiviteiten mogelijk zijn in de livings. Een heerlijk kopje koffie kan binnenkort op de afdeling worden gemaakt. De dienst epa (ergo-pastoraal-animatie en logopedie) zal een naamwijziging ondergaan naar woonleefbegeleiders en zal meer hun aansluiting vinden tot de zorgdiensten op de verschillende verdiepen.

Voor de stand van zaken van onze nieuwbouw verwijzen we u verder naar de rubriek 'bouwen aan de toekomst' verder in deze gazette.

Wanneer we het voorbije jaar overschouwen en stilstaan bij alle activiteiten dienen we al onze vrijwilligers, het feestcomiteit Panne centrum, de vrienden van de rusthuizen De Panne - Adinkerke en alle andere verenigingen uitdrukkelijk te bedanken voor hun sympathie en inzet. Op 14 december organiseerden de Vrienden van de Rustoorden De Panne hun jaarlijkse toneelavond met het gezelschap "Flor Barbry's volkstoneel. Het was een prachtig toneelstuk waarvan de opbrengsten ten voordele zijn van de bewoners. Ook het optreden van Paul Bruna en het achteraf smullen van de koffiekoeken georganiseerd door het feestcomiteit Panne centrum was weer een schot in de roos.

Samen met onze medewerkers zorgen we voor een warme thuis voor alle bewoners en iedereen die hier op bezoek komt.

Wij wensen u veel leesplezier en de beste wensen voor het nieuwe jaar!





St Bernardus
woonzorgcentrum

Welkom@woonzorgcentrum

**welkom aan mevrouw
Palma Winne**

Mevrouw Palma Winne is ons nieuwe bewoonster sinds 2 september. Ze verjaart op 16 januari. Mevrouw is graag onder de mensen. Zo is ze graag van de partij bij feestjes en uitstappen. Bij muziek kan ze heel erg ontspannen, danst heel graag. Mevrouw is ook een dierenvriend, ziet graag hondjes.



**welkom aan de heer
Patrick De Vliegheer**

Op 2 oktober hebben we de heer Patrick De Vliegheer verwelkomd. Hij is een sportliefhebber, deed vroeger aan tennis in Koksijde. Meneer is een verzamelaar van rode sportwagens. Hij is graag onder de mensen.



**welkom aan mevrouw
Jenny Deboot**

Mevrouw Jenny Deboot is onze nieuwe bewoonster sinds 21 oktober. Op 7 september viert ze haar verjaardag. Mevrouw is graag onder de mensen en gaat graag mee op uitstap. Je kan mevrouw ook een groot plezier doen door haar uit te nodigen op restaurant. Mevrouw is blij dat ze terug aan de kust verblijft.



**welkom aan de heer
Julien Coulier**

De heer Julien Coulier is onze nieuwe bewoner sinds 28 oktober, samen met zijn echtgenote mevrouw Dina Deboyser. Zijn verjaardag valt op 6 april. Zijn vader was zelfstandige als plafonneerder. Meneer heeft de zaak later overgenomen, na eerst enkele jaren mee te draaien. Ook hij is net als zijn echtgenote een liefhebber van de natuur. Tenslotte mag je meneer altijd vragen voor een partijtje kaarten, manillen kan hij als de beste.



**welkom aan mevrouw
Dina Deboyser**

Op 28 oktober nam mevrouw Dina Deboyser, samen met echtgenoot De heer Julien Coulier, haar intrek in ons woonzorghuis. Ze verjaart op 10 januari. Mevrouw is enorm gehecht aan haar familie. Zo is ze verschillende keren op reis geweest met haar kleinkinderen, onder andere naar Oostenrijk. Ze geniet van de natuur, maakte vroeger veel wandelingen. Vroeger was ze naaister, van kledij tot gordijnen.



**welkom aan mevrouw
Irene Vandepitte**

Mevrouw Vandepitte is de nieuwste bewoonster van de afdeling "Zeebries". Zij woonde voordien in de Brouwersstraat maar heeft heel lang in Anderlecht gewoond, samen met haar echtgenoot. Haar grootste passie was de "haute couture". Mevrouw Vandepitte is een grote dierenvriend. Maar ook van mensen rondom haar wordt zij gelukkig!



**welkom aan mevrouw
Jeannine Verhaeghe**

Op 1 november is mevrouw Verhaeghe de officiële bewoonster geworden van de assistentiewoning 105. Mevrouw heeft 1 zoon en 3 kleinkinderen. Samen met haar man die voor "Sabena" werkte, woonde ze overal ter wereld. Zo werden steden als in New-York, Burundi, Londen, Cairo, enz...tijdelijk hun thuisbasis. Mevrouw Verhaeghe had een voorliefde voor de stad Boston. Nu geniet mevrouw van mooie wandelingen en leest ze graag biografieën.



Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van harte welkom!

Bewoners die later dan 1 december 2019 bij ons hun intrek hebben genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.

Vorbije activiteiten

SEPTEMBERMAAND * CUPCAKE-MAAND



De cupcake -muffin actie is een initiatief van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Tijdens de maand september hebben we in Sint-Bernardus 2 maal per week cupcakes gebakken en met veel plezier door onze vrijwilligers verkocht in de cafetaria om zo het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te steunen. Er werden in totaal zo'n 430 cupcakes verkocht. Bedankt aan alle helpende handen.

NAGELS TIP TOP IN ORDE

Op maandagnamiddag 21 oktober kregen we bezoek van de leerlingen van het KTA Calmeyn. Onder begeleiding van hun leerkracht haartooi en verzorgingstechnieken/ huishoudkunde namen ze een interview af van enkele personeelsleden en bewoners.

Bedoeling was eens een kijkje te nemen in de werking van en het leven in een woonzorgcentrum. Daarna gingen ze nagels lakken bij de dames en een handmassage verzorgen bij de heren. Een aangename middag voor de bewoners en een leerrijke ervaring voor de jongeren.



NAMASTE

In de maanden september, oktober en november trokken we met verschillende bewoners richting de stoelyoga in Adinkerke. Bij deze bewegingsactiviteit worden verschillende yogahoudingen grotendeels zittend op de stoel uitgevoerd. Daarnaast worden ook oefeningen staand uitgevoerd, waarbij de stoel een veilige ondersteuning kan bieden voor de deelnemers. Naast de yogahoudingen wordt de focus ook gelegd op ademhalingsoefeningen.

Stoelyoga heeft tal van voordelen! De lessen zijn erop gericht om:

- De spieren en gewrichten soepeler te maken;
- De doorbloeding te verbeteren;
- De concentratie te verbeteren;
- De motorische vaardigheden te verbeteren.



Vorbije activiteiten

WIJ HADDEN ZIN OM TE DANSEN



Geniet, dans, schitter en straal.
Kies niet voor één liedje, maar doe ze allemaal.
En dat deden we ...

We dansten,
We genoten van het samenzijn,
We keken naar anderen die grappig dansten, maar straalden,
We voelden ons voldaan door de heerlijke taart,

En we dachten ...
Wat was dit weer een mooi dag.
Wat was dit weer een fantastische organisatie door de mensen van Okra!



Dialogo tussen jong en wat ouder

Vanaf september komen er op het middaguur heel wat leerlingen van Immaculata De Panne op bezoek bij bewoners die dit wensen.



In september houden we een startdag en maken de leerlingen voor het eerst kennis met het woonzorgcentrum. Daarna wordt er op school ook een les gegeven om hun wat bij te leren over de werking in het WZC en het ouder worden, zodat de jongeren zich beter kunnen inleven in de wereld van onze bewoners. Voor de leerlingen is het vaak een hele oefening om met ouderen om te gaan en te zoeken naar een gespreksonderwerp. Er worden bij aanvang van het schooljaar ook steeds tips meegegeven om het bezoek te vereenvoudigen, ook staan er steeds spelletjes klaar om met bewoners die dit wensen gezellig een spel te spelen.

De mensen genieten van het jonge geweld dat over de vloer komt, ook al zijn het steeds korte bezoeken. Op deze manier leert de jeugd heel wat bij over het omgaan met ouderen en steken wat op dankzij de verhalen uit de oude doos.

Tijdens het schooljaar ontstaan er hechte banden tussen jong en oud, bewoners kijken uit naar de bezoeken.

In juni wordt het schooljaar afgesloten,...maar het gebeurt geregeld dat de leerlingen ook in de vakantie hun bezoek verder zetten, ...als dat niet mooi is?

Vorbije activiteiten

RAKATATAKATAK!

De djembé is geschikt voor alle niveaus en leeftijden. Zelfs zonder enige muzikale kennis kun je al gauw uit de voeten met dit percussie-instrument. Tijd dus om dit eens uit te proberen. Onze handen doen soms iets anders dan wat we zouden willen. We werden er blij van, de energie stroomde door ons lichaam. Zoveel positieve energie.



JINGLE BELLS, JINGLE BELLS

Op 9 december kwam naar jaarlijkse gewoonte het Neoskoor van De Panne richting ons woonzorghuis, om ons al even in een vroege kerstsfeer te brengen. Onder leiding van mevrouw Gemma Dubois werden onze bewoners een uur geanimeerd door een koor van meer dan 30 stemmen. Het was voor allen van ons dan ook een groot succes, waar we bij heel wat muziek herinneringen konden ophalen uit het verleden.



Vorbije activiteiten

WANDELEN DOE JE NOOIT ALLEEN

Wandelen
(Marinus van den Berg)

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.
Altijd zijn er wel vogels, altijd de wind
of de waterstromen
de bronnetjes soms
of passanten.
Altijd zijn er de bomen
en de wolken die je groeten
of de strakke blauwe hemel.
En de zijwegen de kruispunten
die vragen om een keuze.
Altijd zijn er je gedachten
die meetrekken als engelen
of als duivels, die je plagen.
Alleen wandelen bestaat niet.

Wandelen brengt je ook altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis.



Bedankt aan alle vrijwilligers en familieleden om de bewoners een mooi wandelseizoen te bezorgen!



Voorbije activiteiten

HIJ KOMT, HIJ KOMT!

In Antwerpen maakte de goedheiligman al zijn intrede per stoomboot op zaterdag 16 november. Daar moest hij echter zijn boot aan de kade laten staan en zoeken naar groenere alternatieven om tot bij ons te raken. Na een lange reis van maar liefst 12 dagen mochten we hem en zijn pieten verwelkomen hier in Sint-Bernardus. Op de vraag welk vervoersmiddel hij gebruikt heeft dat ze met z'n allen zo laaaaaaaang onderweg waren deed de Sint erg geheimzinnig en ook de pieten hielden hun lippen stijf op elkaar. Of toch... Het enige wat ze steeds herhaalden was Slecht-Weer-Vandaag. Slecht weer vandaag?? Ik begreep er niets van. De zon scheen toch buiten?

Goed dan, ze waren er en dat was het belangrijkste natuurlijk! De pieten rinkelden de bel en daar was hij dan. Met zijn grote boek kwam de Sint aan in de cafetaria en nam hij plaats op de mooi versierde stoel. De Sint sloeg zijn boek open. Vol spanning keken bewoners, medewerkers, vrijwilligers,... er met grote ogen naar. Was iedereen wel braaf geweest dit jaar? Gelukkig kwam snel het verlossende antwoord JA! Één voor één werden enkele bewoners naar voor geroepen. Sinterklaas las voor dat Godelieve en Claudia graag helpen in huis en heel mooi kunnen breien, dat Renee graag deuntjes fluit, dat Mia en Maria graag een optreden meepikken en niet kunnen stil zitten op de muziek, dat het een plezier is om Quentin elke dag zijn bord te zien leeg eten, etc. Hier en daar gaf hij wel een aandachtspuntje, maar verder was hij heel tevreden over iedereen. De pieten lieten ook de vrijwilligers naar voor komen. De Sint dankte hen van harte voor al het werk dat zij hier verrichten in huis.

Bij hun veel te vroege vertrek overlaadden ze alle bewoners met een heus snoeppakket. Daarna gingen ze op weg naar de assistentiewoningen van Zeegalm en Kalmburg waar ze werden verwelkomd door de geur van warme chocolademelk en heerlijke klaaskoeken. Ze werden uitgenodigd om mee aan tafel te gaan. Er werd gezellig gekoffie- en gechocokletst. De pieten en de Sint waren het er over eens: ook hier zijn de bewoners flink geweest en werden ze beloond met een snoeppakket. Rond gegeten zwaaiden Sinterklaas en de pieten ons 'tot volgend jaar!'. En daar gingen ze...

AHAAA!! Nu zou ik achterhalen hoe ze gekomen zijn! Ik greep mijn kans en liep hen achterna. Maar toen ik om de hoek gluurde van de deur waren ze alweer verdwenen in de donkere nacht.



Assistentiewoningen Kalmburg

DE SINT EN PIETEBAZEN

Sint-Niklaas, goeie man, vol moed!
Geef me een zakje met suikergoed,
Niet te veel en niet te min,
smijt het maar den schoorsteen in.

Sinte Klaas, goede heer,
Hij komt alle jaren weer,
Met zijn paardje voor den wagen,
daar komt Sinte Klaas aanjagen.

Sinte Klaas, goeie man,
Die ook alles bakken kan,
Suikergoed en een goeie borrel voor elke man,
Ja, daar krijg ik het elk jaar warm van.



Van dichtbij

In deze rubriek krijgen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers de kans om hun interesses of bepaalde thema's met de lezer te delen. Vandaag is deze gelegenheid voor de heer André Deblieck van het woonzorghuis.

IN DE KIJKER:

de heer André Deblieck van ons woonzorghuis

Thema: Beroepen



Hoe vroeg moest je vroeger op en wanneer had je gedaan?

Ik stond op om 5u 's ochtends. De koerier moest gemaakt worden vóór 9u. In de voormiddag had ik dan gedaan om 11u. In de namiddag begon ik weer om 14u en werkte ik tot 16u.

Ben je nooit aangevallen door honden?

Jawel, tot driemaal toe! Tweemaal in mijn been en mijn broek gescheurd en éénmaal op straat. Ik moest naar Brugge om een "pikuur" tegen de klem of hondsdolheid te krijgen.

Waar moest je de brieven ophalen alvorens je de verdeling in de brievenbus kon doen?

De brieven werden gebracht van Oostende. Die moesten dan gesorteerd worden door de postbode om ze daarna te verdelen.

Hadden jullie ook een auto om de post te bedelen of enkel een fiets?

In de vroege jaren werd de post bedield te voet, later konden we gebruik maken van een fiets. We kregen daarvoor ook een fietsvergoeding. Ik moest ook post brengen naar "De Mol" (tegen de Franse grens). Daarvoor gebruikten we de auto.

Waren er vroeger ook zoveel reclamefolders?

Jawel, vooral in het begin. Later toen de reclame verdeeld werd door particulieren was dit natuurlijk minder. Wat we ook veel hadden waren pamfletten voor de stemming.

Waar at je toen je boterhammen of maaltijd op?

Door een ongeval in het verleden at ik mijn boterhammen op in de Post. Ik kreeg ook soep van de madam van de post die mij goed soigneerde.

Kwamen de betalingen van de pensioenen mee met de post?

Ja, vroeger waren er veel geldverhandelingen met de Post. We mochten met een bedrag van rond de 200.000 Frank op pad, daarna moesten we terug naar het postkantoor om een volgende ronde te doen.

Dronk je al eens een borreltje?

We kregen wel eens een borreltje, absoluut. Vooral rond Nieuwjaar kregen we veel aangeboden...De mensen hadden compassie met de postman die buiten in het koude weer moest werken. Ik heb vaak moeten weigeren, maar af en toe kon dat eens smaken.

Kortom postbode was een droom job!

Assistentiewoningen Zeegalm

DE KERSTBOOM STAAT AL KLAAR

Kerstboom staat al klaar,
 Een groot kerstfeest wordt het zeker dit jaar.
 Ruzie is nergens te zien, wel
 Stralende gezichten.
 Tijd door brengen met iedereen van wie je houdt,
 Mensen vieren dit feest jong en oud.
 Iedere huiskamer straalt gezelligheid en warmte uit,
 Smakelijke gerechten heerlijk gekruid.



Denksport

Winterse feesten

E F J I R E C H O K S W Z E T T
 E P D Q P C H A M P A G N E T R
 J O U D E J A A R S J R L E I E
 K R F Y M C B R A N D E W I J N
 O R K K Y N S D O E E V F F R D
 C W Y E P G M V L E N U C K Y I
 U Z P R R E A U R U N U P J G E
 Q F D S W S F U T W E R P N H R
 R A V T R C T R S M N W J E W T
 G M R B W H E M O A B E G W O T
 R I I A A E L L A N O R B A X B
 L L E L I N L N P N O K T A E G
 E I Z G N K E R S T M A R K T S
 F E E S T E N S B S A O R J O S

- | | |
|-----------|------------|
| Vuurwerk | Denneboom |
| Geschenk | Feesten |
| Kerstman | Rendier |
| Aftellen | Oudejaar |
| Familie | Sneeuwman |
| Haardvuur | Kerstmarkt |
| Vrieze | Brandewijn |
| Kerstbal | Champagne |



Qader's blog

VAN HET KOUDE BELGIE TOT IN HAWAI

Hoi allemaal,

De winterperiode is volop bezig en net als vorig jaar verlang ik naar veel sneeuw. Ik hou ervan om m'n snuit even in verse sneeuw te stoppen, op en neer te springen en er met mijn rug in te woelen. Maar hoe leuk de sneeuw ook is, het blijft een koud goedje. Wanneer er verwarmende activiteiten te doen zijn ben ik er dus ook wel als de kippen bij. Onlangs maakten we een interne reis naar het zonnige Hawaï. We smeerden ons in met zonnecrème, dronken cocktails en genoten van het geluid van de zee. En zeg nu zelf, sta ik niet met zo een mooi Hawaï-rokje?



POOT IN DE HAND

Via deze rubriek laten we een dierenvriend een herinnering van vroeger met u delen.



Mevrouw Denise Huyghe toont ons de foto van haar overleden Wies (een griffonhondje). Farilde, een vriendin van haar moeder vertelde dat haar hondje op een dag was ontsnapt en zwanger terug kwam. Denise heeft zich dan over de pup ontfermd. Bijna vijftien jaar lang leefde Wies bij haar toen het overleed. Ze heeft hier veel verdriet van gehad en heeft geen andere hondjes meer in huis gehaald. Denise denkt met een glimlach terug aan het lieve hondje, die stoeide in de tuin en zich gemakkelijk liet wassen en kammen. Wies heeft voor altijd een plaats in haar hart. "Ze was schoon door haar vriendelijkheid!"

Thuisverplegingsdienst

Wij hebben een hart voor mens en zorg!



U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren via onze coördinator mevrouw Elise Vandenabeele.

☎ 0475/54 86 94

✉ thuisverpleging@sint-bernardus.be

Wij verstrekken alle verpleegkundige zorgen aan huis in de regio De Panne – Adinkerke – (Sint- Idesbald) Koksijde.

Agenda

JANUARI

[Vrijdag 3 januari](#)

Winterwandeling
14u00 vertrek



[Dinsdag 14 januari](#)

Nieuwjaarsquiz
14u30 in dagzaal zeezicht



[Vrijdag 17 januari](#)

Voorstelling door dhr. François Verbeiren



[Donderdag 30 januari](#)

Verjaardagsfeest
14u30 in dagzaal Zeebries

De jarigen van de maand januari worden in de bloemetjes gezet!

FEBRUARI

[Donderdag 6 februari](#)

Repetitie grootouderfeest
in de Boare



[Maandag 10 februari](#)

Koken met kleuters
14u00 in dagzaal Zeezicht



[Vrijdag 21 februari](#)

Carnavalsstoet kleuters
In de ochtend



[Donderdag 27 februari](#)

Verjaardagsfeest
14u30 in de brasserie

De jarigen van de maand februari worden in de bloemetjes gezet!

MAART

[Donderdag 19 maart](#)

Optreden Tralalie
14u30 in de brasserie



[Maandag 23 maart](#)

Lentebloemschikken
14u30 in dagzaal Duinroos



[Dinsdag 31 maart](#)

Lentequiz
15u00 in dagzaal Zeezicht



[Donderdag 26 maart](#)

Verjaardagsfeest
14u30 in de brasserie

De jarigen van de maand maart worden in de bloemetjes gezet!

VOOR DE BOEKENVERSLINDERS...

Beste bewoner, bent u een boekenverslinder?
Neem dan contact met de dienst epa (animatie).
Wij halen voor u de boeken die u wenst.
Voor mensen met een wat verminderd zicht, zijn er boeken gedrukt
in grote letters.

De familiehoek

TIP

Het is weekend en je wil er met je familielid op uit ... Misschien zijn deze tips dan iets voor jullie?



Stoofact
Act met vuurverlichting

WAAR
Markt De Panne

WANNEER
Zondag 4 januari 2020.
14u00-21u30

ZOEKERTJE

We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger om ons team te versterken tijdens de werking van onze brasserie. Ook mensen die bereid zijn om hulp te bieden tijdens de maaltijdbegeleidingen zijn van harte welkom!

ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met mevrouw Isabelle Delacauw en mevrouw Vera Vercruysse van de dienst epa.

OOK WIJ WERKEN DIGITAAL

Sinds kort werken wij met een volledig nieuw zorgdossier op de tablet. Maar wat is nu een tablet en wat is er nu gemakkelijker aan?

Wel, een tablet is één van de meest handige toestellen voor professioneel gebruik. Het apparaat is groter dan je gsm, zodat je geen rekening moet houden met alle beperkingen van een klein scherm. Tablets zijn superlicht, compact en bovendien niet zo duur meer. En een tablet is in veel omstandigheden gewoon een handiger alternatief voor een computer.

In één oogopslag zien onze medewerkers in het Woonzorgdossier de persoonlijke agenda met alle medische of persoonlijke afspraken van onze bewoners.

Op die manier kan er veel sneller en efficiënter gewerkt worden dan met het oude registratiesysteem. Er is nog nauwelijks papierwerk en men moet niet meer aanschuiven aan de computer bij het invoegen van en raadplegen naar informatie, bv. bij het raadplegen van de medicatie. Ook kunnen ze met deze technologie betere inspelen op de communicatie naar andere diensten binnen het woonzorgcentrum zoals onder andere met de kinésitherapeuten, woonleefbegeleiders, kapsalon, ... Het is een handig programma geworden voor planning, registratie, observatie en evaluatie. Ook gegevens naar wondzorg, vroegtijdige zorgplanning, diabetes en dergelijke kunnen hierin zeer gemakkelijk worden opgevolgd. In de komende maanden is het de bedoeling om het programma verder te gaan uitbouwen.



Humorhoekje

Jos reed terug naar huis van één van zijn zakenreisjes in Noord Arizona en zag een oude Navajo Indiaan langs de kant van de weg lopen. Omdat de trip lang en saai was, stopte hij de auto en vroeg aan de oude Navajo Indiaan of hij een lift wou. Met een stille hoofdknik stapte de oude man in de auto. Verdergaand met de reis probeerde hij om een gesprek op gang te brengen. De oude man zat stil en zei niets, maar keek aandachtig naar ieder detail in de auto, totdat zijn aandacht getrokken werd door een bruine papieren zak op de zitting naast Jos. 'Wat zit er in die zak?' vroeg de oude Indiaan. Jos keek naar de bruine zak en zei: 'het is een fles wijn die ik gekregen heb voor mijn vrouw.' De Navajo Indiaan zei even niets. Toen sprekend met stille wijsheid, zei hij: 'Goeie ruil '.....



Een klein jongetje had problemen met het aantrekken van zijn laarsjes, bijgevolg knielde de juf en ze hielp hem. Met trekken en sleuren lukte het haar, eerst de ene en daarna ook de andere. Toen zei de kleine "die botten zitten aan de verkeerde voet", de kinderjuffrouw slikte haar opkomende ergernis maar in, en ze keek vol ongeloof naar de voeten van het kind. Maar hij had gelijk: links en rechts was verwisselt. Het was voor de juf al even moeilijk om de laarsjes weer van de voetjes te trekken, als het was om ze weer terug aan te doen, en ditmaal aan de goede voet. Ondanks alles lukte het haar om haar ergernis in te slikken. Als al het werk gedaan was, zei de kleine: "Dat zijn mijn bottekes nie" Bij de juffrouw kwam nu toch wel een beetje woede naar boven, en ze moest op haar tong bijten om die kleine niet uit te maken voor het lelijkste van de straat. Ze zei alleen maar: "En waarom zegde gij da nu pas?" Zich aan het noodlot onderwerpend, begon zij opnieuw aan de laarsjes te trekken en te sleuren tot ze weer van zijn voetjes waren. En de kleine begon het uit te leggen: "Dat zijn de bottekes van mijn broer, maar ons ma heeft gezegd dat ik die vandaag moest aandoen, omdat het zo koud is." Op dat moment wist ze niet meer of ze stilletkens moest wenen, of op hem moest brullen. Ze nam maar weer al haar moed bijeen, en ze trok en sleurde tot de stomme bottekes weer aan zijn voetjes zaten. Dan vroeg zij gans opgelucht aan de kleine jongen: "Okay, en waar zijn uw handschoenen?" Waarop hij antwoordde: "Die heb ik vanvoor in m'n botten gestoken".

Verjaardagen

Bewoners woonzorghuis

JANUARI

Marcel Caufriez	07/01
Norbert Mus	07/01
Godelieve Lambert	15/01
Ingrid Vanhee	15/01
Palma Winne	16/01
Claudine Van Houtte	17/01
Ursula Munker	17/01
Arlette Kints	22/01
André Deblieck	31/01

FEBRUARI

Fernanda Gillez	07/02
Renee Flore	08/02
Marie-Rose Delporte	08/02
Rachel Schoolaert	10/02
Lydie Tahon	10/02
Marie Vandeputte	14/02
Jeanne Unzell	15/02
Denise Huyghe	18/02
Andre Roose	19/02
Mariette Van den Durpel	20/02
Maria Dewulf	21/02

MAART

Evelyne Devriendt	02/03
Ivonna Dulle	02/03
Jacques Schollaert	14/03
Ricky Lucas	18/03
Diana Mussly	20/03
Bertha Dewitte	29/03
Bertha Goes	29/03
Clara Devloo	31/03

Bewoners assistentie woningen

JANUARI

Joséan Nowe	23/01
-------------	-------

FEBRUARI

Georges Brouckaert	02/02
Joanna Everts	04/02
Gustave Ollevier	16/02
Jeannine Bolle-Logghe	21/02
Christiana Guillemont	22/02

MAART

Magdalena Marvellie	16/03
Jean Bruno	20/03
Yvonne Loones	26/03
Jeannie Deboyser	28/03

Medewerkers

JANUARI

Griet Bruynooghe	01/01
Brigitte De Schrijver	05/01
Dirk Gesquiere	07/01
Els Declerck	07/01
Regina Gomes	12/01
Herman Lemiere	17/01
Marissa Pristo	19/01
Julie Soenen	22/01
Loreta Zukauskiene	23/01

FEBRUARI

Nancy Van Den Berghe	02/02
Vera Vercruyse	02/02
Sonja Lambersy	03/02
Bouchra Missaoui	04/02
Sara Defoer	04/02
Annick Pieters	08/02
Jessika Brock	19/02
Mohamed Muhuyadin Asad	20/02
Lieve Vandamme	23/02

MAART

Christine Van De Maele	07/03
Bernadette Gaytant	10/03
Caroline Samyn	13/03
Nele Sinnaghel	18/03
Katharina Jarocki	27/03
Sharon Cambier	29/03

Vrijwilligers

JANUARI

Nora Vanegroo	10/01
Stef Schoofs	12/01
Arnold Vannieuwenhuysse	16/01
Ronny Schoolaert	24/01
Charlemagne Ceron	28/01

FEBRUARI

Nele Vanhoucke	05/02
Emiel Dewals	10/02
Marc Coopman	11/02
Rosanne Leys	11/02
Jeannine Pauwels	15/02
Wilfried Laforce	15/02
Beatrice Bonte	17/02
Martine Recour	20/02
Johan Van Coillie	26/02

MAART

Paul Delcloo	12/03
Robert Marien	19/03
Wivina Verhaeren	21/03
Rosa Biesen	25/03

Pastoraal

HET KOMT EROP AAN DE PIJN VAN MENSEN NIET UIT DE WEG TE GAAN



Eind vorig jaar werd bekend wie de nieuwe bisschop van Gent zal worden. Lode Van Hecke, abt van Orval, wordt de 31ste bisschop van Gent. Hij wordt op 23 februari tot bisschop gewijd. Hij was de afgelopen 10 jaar ook bisschop referendaris voor Caritas. Hij was betrokken bij Caritas Vlaanderen en tevens voorzitter van Caritas Europa. Reden genoeg dus om het interview van Elisabeth-Caritas met de bisschop emeritus hier ook te publiceren.

In de afgelopen 10 jaren heeft u vele voorzieningen bezocht, wat heeft u het meest getroffen?

Mgr. Van Looy: Wat mij het meest geraakt heeft, zijn de gedeelde ervaringen met mensen. Veel leed die mensen moeten dragen, hebben mij enorm geraakt. Eén van onze belangrijkste opdrachten is de pijn van mensen niet uit de weg gaan. In woonzorgcentra komen was anders voor mij dan in ziekenhuizen. Je hoort er beklijvende verhalen van mensen en men bouwt een band op. Ik kwam ook geregeld in psychiatrische centra. Ik heb vandaag nog een brief gekregen van iemand uit de forensische psychiatrie. Er zijn een aantal mensen daar die mij regelmatig schrijven. Ik vind het belangrijk hen af en toe te bezoeken. Net zoals het bezoeken van de mensen in gevangenissen trouwens. Bij al mijn bezoeken vind ik het belangrijkste om te luisteren.

Zijn er dingen waarover u zich zorgen maakt in de zorg?

Mgr. Van Looy: Een grote zorg is deze rond de identiteit van een voorziening. Christelijke voorzieningen gaan samen met niet-Christelijke voorzieningen en de identiteit gaat verloren. Men streeft naar een neutraliteit. Het vervlakkende dat gebeurt in voorzieningen, baart mij zorgen. Los van fusies, kan het ook gebeuren dat beleidsmakers niet meer denken vanuit een christelijk perspectief.

Het beleid in de Kerk is vooral gericht op de territoriale pastoraal terwijl er niet voldoende gekeken wordt naar de zorgpastoraal. Hoe kijkt u naar deze beleidsoptie?

Mgr. Van Looy: Er is wel iets veranderd in die beleidsopties. Wij leggen nu al enkele jaren meer de nadruk op het diaconale aspect van de pastoraal. Parochies kunnen niet meer aanbieden wat ze vroeger konden aanbieden en ze zijn in die zin niet meer zo relevant. We zetten echt de diaconie op de voorgrond als de hartslag van de Kerk. Diaconie is het eerste contact met de Kerk. Dan gaat het niet alleen over de voorzieningen, maar ook sociale diensten voor arme mensen enzovoort. We zijn natuurlijk bezig met het meer kwalificeren van mensen die in de parochies werken en met het hertekenen van het parochielandschap, maar de diaconie staat op de voorgrond. We hebben een hele tijd liturgie en verkondiging centraal gezet in de parochies en de diaconie verdrukt, maar nu draaien we dit om. De sociale diensten in de parochies moeten voorrang krijgen: het naar buiten treden naar mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. De inspiratie die paus Franciscus daarbij geeft is belangrijk.

Hoe kijkt u naar interculturaliteit in de zorg en naar de vermarkting van de zorg?

Mgr. Van Looy: niemand mag van onze zorg en diensten uitgesloten worden, ook niet van het aanbod van spirituele zorg. Centraal staat daarbij begrip, of beter: actief begrijpen hoe anderen in het leven staan. Woorden als cultuur, traditie, geloof, religie zijn daarbij belangrijk. Dit moet nog meer aandacht krijgen in de opleiding van zorgverleners en dus ook van spiritueel zorgverleners zodat ze begrijpend in de zorg staan voor de andersheid van anderen. Dat staat in contrast met de druk tot neutraliteit en laïcité die daar net geen aandacht voor heeft. Dat zorgt voor vele zorgpastores voor een sterk spanningsveld. Men krijgt soms letterlijk geen ruimte in voorzieningen: onvindbare burelen, geen aanduiding. Zorgvoorzieningen zouden vanuit economisch perspectief louter een doorgeefluik moeten zijn: wat we nodig hebben voor onze fundamentele opdrachten, moeten we kunnen genereren, maar meer niet. Het belangrijkste principe in de zorg is immers solidariteit. De samenleving besteedt veel geld aan de zorg vanuit solidariteit met mensen die het niet getroffen hebben met hun gezondheid of welzijn, of die ouder worden en ondersteuning nodig hebben. Het moet of mag niet gaan om winst of om rijker worden, maar om voldoende te hebben voor die fundamentele zorg. Anders verlies je de kern uit het oog: het gaat om de patiënt, bewoner of cliënt.

Elisabeth: Hebt u nog een laatste boodschap?

Mgr. Van Looy: Blijf werken aan je geloof! Blijf werken aan het geloof in jezelf, in de ander, in de Kerk, in God. Voor mij verwijst dat geloof naar het geschapen zijn om van mijn leven iets moois te maken én om samen met anderen in mijn omgeving iets moois te maken van ons leven. Dat verwijst onmiddellijk naar God als Schepper en naar Jezus van Nazareth die dit heel concreet maakte voor de mensen in zijn leven. Geloven heeft een mystieke dimensie, het duwt je naar de kern van je bestaan. Dan kom je uit bij God, Schepper, bron van eeuwig leven. Eeuwig leven is niet het vervolg op doodgaan, maar de band met God die we gekregen hebben van bij het begin van ons leven. Eeuwig leven is voortdurend bij God zijn van bij het levensbegin.

We danken monseigneur Van Looy voor dit interview en wensen hem een mooie toekomst!

Pastoraal

TERUGBLIK PASTORALE ACTIVITEITEN

Pannenkoekenverkoop

Dit jaar hebben we gekozen om de pannenkoeken aan te kopen en te verkopen. Dit deden we tvv van het missie-project Burkina Faso van de zusters Bernardinnen. (uitgebreide uitleg over het project, zie vorig boekje)
De netto opbrengst dit jaar bedraagt 488 €
Dank u wel voor de steun aan iedereen die pannenkoeken gekocht of genuttigd heeft.



opbrengst
dit jaar
bedraagt
488 €

Bedankt voor jullie steun!

Kerkhofbezoek

Traditioneel gaan we ieder jaar met de bewoners naar het kerkhof in De Panne. Dit lukt met de hulp van vrijwilligers die mee wandelen naar het kerkhof. Dank u wel aan onze vrijwilligers. De kerkhofwandeling is dit jaar doorgegaan op dinsdag 5 november. Gelukkig was het mooi weer, wel fris maar toch een warm zonnetje. Het was een emotionele dag waarbij we onze overleden familieleden gedenken met een gebed en een bloem.



Gedachtenisviering voor de overleden bewoners

Op 9 november ging deze viering door in de Sint Pieters Kerk en werd voorgegaan door onze aalmoezenier EH Vercruysse. We herdenken de overleden bewoners van het afgelopen jaar. Dit doen we samen met de familieleden en vrienden van de overleden bewoners. De herdenking werd muzikaal ondersteund door de heer Jan Devos en organist de heer Jean Pierre Hautekiet. Nadien was er achteraan in de kerk een receptie met kans tot ontmoeting.



Pastoraal

Adventskransen maken

Het Liturgisch jaar begint met de advent. Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. De advent begint altijd op de zondag die het dichtst bij het feest van de Heilige Andreas (30 november) valt. Onlangs was dit op zondag 2 december. De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt wel altijd vier zondagen. Samen met de bewoners en vrijwilligers maakten we adventskransen voor alle afdelingen.



KOMENDE PASTORALE ACTIVITEITEN

Vastenproject wijnverkoop

Vastenproject: RYOHA – EXCELLENT
Van de Zusters Bernardinnen
Ryoha! Excellent!

Dat zeggen we, wanneer we iemand een duwtje in de rug willen geven. Dit willen we ook doen ten aanzien van deze mensen in Kansi. (ligt in het zuiden van Rwanda) We zullen hen handvaten aanreiken zodat de gezinnen kunnen opstaan uit hun armoede en uitzichtloosheid en voor zichzelf en hun kinderen kunnen instaan. Ook dat deze kinderen en jongeren kansen krijgen om aan hun toekomst te bouwen.

Hoe kunnen we dat?

De gebouwtjes waar ze samenkomen hebben een opknapbeurt nodig. Zo lekt het dak van de zaal; zo is de cementen vloer hier en daar kapot; zo moet de bestaande waterciteren hersteld worden zodat er voldoende water is om de koeien en geiten te drinken te geven en de groenten te besproeien; zo zijn er toiletten nodig.

Kostprijs: Toiletten voor mannen: 940 €

Herstel van cement vloeren: 607 €



Pastoraal

AGENDA

Maandag 6 januari vieren we Driekoningen in ons WZC
Woensdag 8 januari vieren we Driekoningen met de GAW

Maandag 3 februari vieren we Maria Lichtmis
Het is tevens de traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde:
"ER IS GEEN VROUWTJE NOG ZO ARM, OF ZE MAAKT HAAR PANNETJE WARM";

Woensdag 26 februari : Aswoensdagviering om 15u.

Tijdens de veertigdagentijd bidden we om 15u de Kruisweg. Dit doen we aan de hand van aangepaste teksten en foto's. Data volgt nog via maandplanning.

Donderdag 12 maart: Ziekenzalving om 15uur.
Jaarlijks krijgen alle bewoners de kans om deel te nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving. De ziekenzalving is een sacrament om ziekte of ouderdom te kunnen dragen. In tegenstelling tot wat velen denken is het niet de bedoeling dit net voor het overlijden te ontvangen; het is niet 'de berechting'. De ziekenzalving wordt binnen ons WZC niet meer toegediend net voor een bewoner sterft. De aalmoezenier of pastoraal medewerker kan wel nog aanwezig zijn om samen een gebed te bidden.

Palmzondagviering: zaterdag 5 april, 15u30
Witte Donderdagviering: donderdag 9 april, 15u
Goede Vrijdagdienst: vrijdag 10 april, 15u
Paasviering: zaterdag 11 april om 15u30

Solidariteitsmaal

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de pastorale werkgroep een Solidariteitsmaal tijdens de vastenperiode. Met de opbrengst willen we ons steentje bijdragen voor het vastenproject. Solidariteitsmaal: tomatensoep en boterhammen met kaas.
De kostprijs bedraagt 5,00 euro en wordt de dag zelf betaald. Dit gaat door in "de brasserie" op woensdag 11 maart 2019.

Koffiestopweek Van maandag 16 maart tot vrijdag 20 maart

koffie- en wafelstop telkens van 14u30 tot 16u30. U kunt een kopje koffie drinken met lekkere verse wafeltjes!
Prijs: 1 wafeltje = 0.50 €, zakje van 5 wafeltjes = 2.50 €

Wijnverkoop zoals vorig jaar verkopen we lekkere wijn. Bestelformulieren zijn te verkrijgen aan het onthaal vanaf 2 maart en kunnen afgegeven worden aan het onthaal tot 31 maart.

De bestelde wijn zal kunnen worden afgehaald vanaf dinsdag 14 april.

ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES

Meneer Jacques Beeckmans

° geboren op 14 april 1939 in 's Gravenbrakel
+ overleden op 19 september 2019

Meneer Maesen Lucien

° geboren op 6 september 1957 in Nieuwpoort
+ overleden op 9 oktober 2019

Mevrouw Bertha Peeren

° geboren op 15 mei 1917 in De Moeren
+ overleden op 14 oktober 2019
Weduwe van de heer Gaston Vandermeiren

De heer Roger Rommens

° geboren op 25 juni 1927 in Proven
+ overleden op 1 november 2019
Weduwnaar van mevrouw Denise Vanacker

De heer Joannes Janssens

° geboren op 25 juni 1924 in Turnhout
+ overleden op 25 november 2019

Mevrouw Ivonne Loones

° geboren op 26 maart 1929 in De Panne
+ overleden op 6 december 2019

Op bezoek bij

OP BEZOEK BIJ ONZE KLEINKINDEREN

Wij zitten gezellig rond de keukentafel, het centrum van ons huis. Wij, dat zijn vandaag enkele van onze kleinkinderen die met vakantie zijn. Fran en Julia zijn negen jaar oud, Jerome en Laure twee jaar jonger. En Feliks die plots opduikt, is er VIJF!

Ik heb hen gezegd dat ze heel spontaan mijn vragen mogen beantwoorden. En als ze hét niet weten, hoeven ze niets te vertellen. Van mijn kant beloofde ik niets door te vertellen aan hun papa of mama. Een enorm vertrouwen dus. Potlood en papier liggen klaar.



“Zijn jullie gelukkige kinderen?”

Het antwoord van alle vijf is spontaan “JA” want ... “Wij hebben alles wat wij willen.” “Nee, niet alles ...” “Wij gaan volgende week naar de Eftelingen.” “Oma kan lekker eten klaar maken.” “Wij hebben veel vrienden.” “Wij zijn naar Plopsaland geweest,” voegt de jongste eraan toe.



“Wat maakt jullie ongelukkig?”

“Kindjes die me pesten.” “Als er ruzie is bij het voetbal op de speelplaats...” “Ik moet 's avonds altijd gaan slapen. Ik kijk liever teevee.”

Wanneer ik vraag wie de braafste is, dan weet ik bijna zeker dat ze alle vijf hun hand zullen opsteken.

Dus vraag ik: “**Wie is de braafste van ons land?**” Spontaan antwoordt één van de jongens: “De koning, die kijkt nooit boos. En jij wel.”

Ik vertel hen dat ik negen jaar oud was, toen ik voor het eerst een kind zag met een donkere huid. Nu is dit doodgewoon.

“Bang van vreemde mensen?”

“Van een albino mens ben ik bang.” “Ik ben bang van een gehandicapte.” “Weet je van wie ik bang ben opa?” “Nee, jongen.” “Van iemand van mijn klas die uit Antwerpen komt. Tegen een vis, zegt hij vies ...”



“Hebben jullie ook een geheimpje?”

Niemand gaf daar een antwoord op. Maar terwijl ik nadien de tafel afruimde, vertrouwde een nichtje me toe, dat ze sinds vorige zaterdag een liefje had.

De volgende morgen hoorde ik ‘toevallig’ dat een anders nichtje nog niet gekozen had. “Ik heb twee supertoffe vriendjes en ik kan niet kiezen.”



“**Wat willen jullie later worden?**” De kleinste van het gezelschap zegt spontaan: “Brandweerman”. Niet te verwonderen want hij woont niet zo heel ver van de brandweerkazerne.

De meest sportieve zou graag professionele skateboard leraar worden. De drie meisjes houden het bij het ontwerpen en verkopen van kledij of juwelen. Ja, waarom niet.

“En bang zijn ???”

Eén van de oudste meisjes is écht bang dat de aarde altijd warmer en warmer zal worden. “Dan gaat de aarde dood. De planten zullen geen kleur

meer hebben en er zullen geen dieren meer zijn”, besluit ze wijs.

Nog graag een toemaatje van de Nederlands schrijver Bertus Aafjes.

Wij worden niet alleen gemaakt door de vorige generaties.

Ook de volgende generatie vormt ons.

Jong en oud ... iedereen heeft zijn/haar verhaal.

Bouwen aan de toekomst

In deze rubriek proberen we u de huidige stand van zaken verder toe te lichten.



Beste bewoner en familie,

Even een **terugblik** doorheen de geschiedenis van ouderenzorg op onze huidige site:

1951: De Zusters Bernardinnen uit Oudenaarde zetten de ouderenzorg verder in De Panne nadat de Zusters Augustinessen werden teruggeroepen naar het Bisdom Gent.



April 2017: tuin werd vrijgemaakt voor plaatsing modulaire bouw

mei 2017: Riolering werden aangelegd.



Eind 2017: modulaire bouw werd geplaatst
Mei 2018: start afbraakwerken



Juli 2018: beton werd gegoten voor de keldervloer.



Augustus 2018: buitenmuren van de kelder werden geplaatst.

Bouwen aan de toekomst

Oktober 2018: We bouwen samen aan een nieuwe toekomst waarvan de eerste steen dankzij mevrouw Lucienne Reybrouck en de heer Georges Legein zijn gelegd! Deze steen staat symbool voor onze inzet, vreugde en verbondenheid. Dat wij elkaar tot steun zijn om samen ons doel te bereiken.



November 2018: vloerplaat eerste verdieping werd gegoten

Februari 2019: De nieuwe verwarmingsketels werden geïnstalleerd

Maart 2019: de pleisterwerken werden gestart. (bouwbrief 11)

April 2019: alle buitenschrijnwerk werd geplaatst. (bouwbrief 11))

Mei 2019: De brasserie werd gebouwd en de torenkraan weggehaald. September 2019: Het plaatsen van de buiten-en binnenmuren van de kelder werden uitgevoerd

November 2019: de nieuwe brasserie, lounge ruimte en kamers krijgen hun definitieve vorm.

December 2019: het gebouw werd goedgekeurd. Bezoekdagen werden georganiseerd voor de bewoners, familie en medewerkers. Meubels zoals onder andere kuipstoeltjes en relaxzetels werden geplaatst. Dit met oog op kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Gordijnen in huiselijke kleuren werden opgehangen en zorgen voor een warme huiselijke sfeer.



Toekomst: wat brengt 2020

Januari 2020: Het nieuwe gebouw wordt eveneens voorzien van alle technische faciliteiten om een optimale en professionele zorg te kunnen bieden. Wat betreft oproepsystemen wordt er geïnvesteerd in actuele technieken die maximale veiligheid en privacy garanderen.

Februari 2020: de bewoners zullen in de nieuwe infrastructuur verwelkomd worden

April/mei 2020: het modulaire gebouw verdwijnt en de tuin wordt heraangelegd

Augustus 2020: voorlopige planning start dagverzorgingscentrum



St Bernardus

woonzorgcentrum

