



Jaargang 39, Nummer 2, april mei juni

Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor 2099 Antwerpen
Vu: Frank Vanfleteren, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

SCHAATSPRET

We wilden glijden over de gladde baan.
We trokken dus kriskras de schaatsen
weer aan.

We gingen zwieren en glieren.
Zo hand in hand of glijdend in onze
rolwagen over het ijs.
De koude kon ons niet deren.
Het plezier verwarmde ons helemaal, we
waanden in een echt sneeuwparadijs.

Hartelijk dank aan alle duwers!
Dankzij jullie konden vele bewoners
genieten van de winterse pracht
in De Panne.



Valentijndiner
pagina 5



Liefdesvuur
pagina 7



Shoppende vrouwen
pagina 8



Uitstap dagcentrum
pagina 10

Welkom



Onlangs heeft maart staan prutsen met de tijd: zomaar de kleine wijzer doorgeschoven. Langslapers zijn sindsdien een heel uur kwijt en moeten dat verlies nog even te boven komen.

De natuur trekt zich niets aan van het horloge en heeft ook niet stilgestaan. De lente stak dan ook een serieuze neus door het venster.

We hopen met u dan ook op een mooi voorjaar en een rustige zomer waarin weinig of geen maatregelen meer nodig zullen zijn. Zodat we terug met zijn allen zonder zorgen de wereld kunnen verkennen.

Zet je een dezer dagen alvast in de eerste zonnestralen en neem je agenda bij de hand. Zet het weekend van 24-25-26 juni vast zodat jullie de feestelijke opening van onze nieuwbouw en het centrum voor dagverzorging kunnen bijwonen!

Tot dan en veel leesplezier!



Colofon

Redactie

Jolein Levecque
Lies Vanaudenaerde
Joke Vanzielegheem
Isabelle Delacauw
Frank Vanfleteren

Teksten

Dienst EPA
E.H. Domiek
Vercruysse
Isabelle Borrey
Eline Nieuwlaet
Sabrina Dhondt
Onze vrijwilligers





St Bernardus

woonzorgcentrum

Welkom@woonzorgcentrum

welkom aan mevrouw
ALPHONSINE VERLINDE

Alphonsine verblijft sinds december 2021 op wooneenheid zeebries. Ze was vroeger naaister en is afkomstig uit Kortemark, maar kwam later in De Panne wonen. Ze heeft 2 kinderen, een zoon en een dochter.



welkom aan mevrouw
HELENE DEBODT

Hélène verblijft sinds januari op wooneenheid zeebries. Ze is afkomstig uit Tervuren en heeft 2 kinderen. Haar moeder stierf op 30-jarige leeftijd, waardoor ze heel vroeg zelfstandig moest zijn. Hélène werkte vroeger in een school, ze hielp er met de maaltijden.



welkom aan de heer
FERNAND HAERHOUT

Fernand verblijft sinds februari op wooneenheid duinroos. Hij is afkomstig uit Outrijve. Vroeger was hij tandtechnicus in Kortrijk. Naast zijn job ging hij veel gaan vissen en ging hij graag op reis naar Frankrijk met de caravan. Fernand heeft 3 kinderen en 9 kleinkinderen.



welkom aan mevrouw
MONIQUE JACQUES

Monique verblijft sinds februari op wooneenheid zeezicht. Ze is geboren in De Panne en heeft hier ook altijd gewoond. Monique is gehuwd en heeft 1 zoon en 1 kleinzoon. Ze heeft altijd gepoetst in Sint- Idesbald bij een apotheker. Daarnaast had ze samen met haar man nog een lunapark.



welkom aan mevrouw
MARIE SMEKENS

Marie (Marie Jeanne) verblijft sinds eind januari op wooneenheid zeebries. Ze heeft 22 jaar in Afrika, op de Ivoorkust gewoond. Ze heeft 8 kinderen en 15 kleinkinderen. Marie Jeanne heeft bij terugkomst nog enkele jaren gewerkt als huishoudster.



welkom aan mevrouw
ISABELLE VAN DER HEYDEN

Isabelle verblijft sinds maart op wooneenheid duinroos. Ze heeft 2 kinderen. Vroeger was ze laborante en haar echtgenoot huisarts. Ze heeft altijd in Veurne gewoond. Haar ouders hielden daar een koffiebranderij "Heyda Koffie" open. Mevrouw leest graag in haar vrije tijd.



welkom aan de heer
GEORGES RABAEYS

Sinds maart verblijft Georges op wooneenheid duinroos. De heer Rabaeys was vroeger postbode. Daarnaast ging hij ook veel gaan fietsen en was heel actief. Zo speelde hij trompet en was hij graag creatief bezig. Hij was lid van de brandweer van Adinkerke en werkt graag in de tuin. Hij is heel sociaal en komt graag onder de mensen.



welkom aan mevrouw
MONIQUE VANDEN AUWEELE

Monique verblijft sinds maart op wooneenheid zeezicht. Ze is geboren in Blankenberge, maar woonde al 50 jaar in De Panne. Monique houdt haar graag bezig met koken en is erg geïnteresseerd in het Koningshuis. Ze gaf les in de opleiding kleding in het KTA van De Panne en Atheneum van Veurne. Ze heeft 1 zoon en 3 kleinkinderen.



welkom aan de heer
RENE QUARTIER

René verblijft sinds maart op wooneenheid zeebries. Hij heeft 2 kinderen. René kijkt graag naar het wielrennen op televisie. Vroeger was hij vertegenwoordiger van het Noordermetaal in Veurne en moest hij hiervoor ook vaak reizen. Zo kwam hij ondermeer in Israël, Jordanië, Amerika, Thailand,...



welkom aan mevrouw
CHRISTIANE WULLEMAN

Christiane nam begin februari haar intrek in de assistentiewoning Zeegalm. Ze woonde vroeger in Duitsland, daar haar echtgenoot in het leger werkte. In 2003 zijn ze naar Bredene verhuisd. Ze gaat graag fietsen en wandelen en is zeer blij dat ze dit terug aan de zee kan doen.



Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van harte welkom!

Bewoners die later dan 20 maart 2022 bij ons hun intrek hebben genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.

Vorbije activiteiten

BANDAGISTERIE? WAT IS DAT NU WEER?

Vier wielen om te rijden. Bij sommigen een stuur om te draaien of een pedaal om te remmen. Dan hebben we het over alle bewoners in het bezit van een rolwagen, rollator of scooter. Alle bewoners met een hulpmiddel op wielen zullen al eens de bandagist hebben zien langskomen. Zoals elk jaar was er terug een onderhoud en nazicht van deze hulpmiddelen. Dit jaar was dit op woensdag 16 maart. Iedereen kan dus weer op volle kracht vooruit en ook de remmen zijn indien nodig vervangen. Moest er nog hinder zijn dan mag je dit gerust melden aan de woonleefbegeleider op dienst. Onze bandagist komt 2 wekelijks langs of bij uiterste nood geven we u even een reserve hulpmiddel.



LIEFDE IS...

Liefde is wanneer je naast iemand zit, niets doet en je toch helemaal gelukkig voelt. Het is Valentijn en ook in ons woonzorgcentrum spat de liefde in het rond. Een ideale dag dus voor een romantisch diner. Iedereen kent immers het gezegde: de liefde gaat door de maag. 7 koppels schreven zich in en genoten van de maaltijd en elkaars gezelschap. Een student verzorgde de sfeer helemaal door op de piano te spelen. Een koppel waagde zich zelfs aan een romantisch dansje. Op Valentijn staat geen leeftijd.



Vorbije activiteiten

WE ZIEN ELKAAR SNEL TERUG

Verenigingen vormen een belangrijke schakel in ons lokaal sociaal weefsel en vervullen een belangrijke functie in het gemeenschapsvormende aspect van het leven in onze dorpskernen. Vele bewoners zijn of waren lid van een vereniging. Deze verenigingen hebben door corona een hele periode nagenoeg al hun activiteiten moeten annuleren. We waren dan ook zeer blij om elkaar na lange tijd terug te zien. Desondanks de nog aanwezige maatregelen was er enorm veel sfeer en ambiance. We werden dan ook heel goed in de watten gelegd. Dank u wel aan Micheline en haar team!



CROQUE MONSIEURFESTIJN

Croquefestijn, meer hoeft dat in ieders buikje niet zijn! Na de succesvolle edities van vorig jaar, kwam de vraag vanuit onze bewoners uit om dit nog eens te organiseren. Deze croque is 'easy peasy' klaar te maken en perfect als avondeten. Met een heerlijk slaatje erbij was het smullen! Met dank aan de vrijwilligers om de croques zo snel af te bakken.



Vorbije activiteiten

LIEFDESVUUR!

In het weekend van Valentijn gingen we in groep het vuurwerk gaan aanschouwen op de Esplanade. Vuurpijlen schoten tot hoog in de lucht.

Het vuurwerk spatte uiteen in prachtige rood en witte kleuren. De verbrande stukjes dwarrelden op het strand terug.

De lucht was mooi helder en de wind was wat gaan liggen.

Het was een fantastische avond waar we samen van konden genieten.

Voor vele bewoners was het leuk om dit spektakel nog eens te kunnen zien. Velen gaven aan dat in de zomer het vuurwerk voor hen soms te laat begint. Om 18u30 was dan ook ideaal! Dank aan alle vrijwilligers of familieleden om ons hierbij te helpen!



Vorbije activiteiten

VROUWEN AAN DE MACHT

Gelovigen die wakker worden,
wetenschappers helemaal in de war.
De wereld weet het nou,
van Venus komt de vrouw.

Het is vrouwenweek!
Tijd om wat aan ons zelf te denken.
Tijd om te shoppen!

Op vrouwenuitstap naar Cité Europe in Coquelles dan maar!
10u, het vertrek voor een fantastische dag. Ter plaatse heerlijk
genieten van een maaltijd naar keuze. En dan heerlijk shoppen.

En dat shoppen, dat is voor ons:
samen herinneringen ophalen,
elkaar eerlijk adviseren,
heerlijk samen lachen!



LADY FIT

Voor alle vrouwen die graag op muziek willen bewegen en ontspannen was er een Zumbasessie voorzien. Onze leuze was "op een leuke manier werken aan een gezond en fit lichaam". De dames deden hun uiterste best en er werd hard gewerkt aan spierkracht en lenigheid. Rek, strek en beweeg! Volhouden dames! Het was een fijne namiddag vol sport en ook de vrouwentongen waren zeer los.



Vorbije activiteiten

100 JAAR POWER!

Het is 20 december. Het is 100 jaar geleden dat mevrouw Jeanne Devylder geboren werd.

Ja, ja, een eeuw oud is ons Jeanne vandaag,

Een dame die doorzet zonder geklaag.

Jawel, een eeuw oud, met een enorm groot hart van goud.

Nogmaals gefeliciteerd Jeanne.

Je bent een dame vol power!



GENIET VAN DE MUZIEK, LACH EN ZING

Wij hadden reuze zin in een leuke namiddag met Neos in de Boare! Duo retro kwam in de zaal langs en vroeg naar onze favoriete muziek. Alle genres en talen kwamen aan bod. Van Andrea Bocelli tot Willy Sommers, vele gekende meezingers passeerden de revue. Bedankt aan het Neos-team voor deze fantastische namiddag en de lekkere taart!



Dagcentrum De Kwinte

HET VERLEDEN HERDENKEN

Voor alles is een eerste keer, ook om op uitstap te gaan met onze gebruikers van het centrum voor dagverzorging. We trokken richting Ieper waar we naar het Flanders Fields Museum gingen.

Daar werden we door een gids vergezeld om eens dieper in de geschiedenis te graven van wereldoorlog 1.

Hoe aangrijpend het ook was, we hoorden enkele positieve reacties op de terugweg. De spits is er af en we zijn al in volle voorbereiding van de volgende uitstap.



Assistentiewoningen Kalmburg

Ik bel aan de deur bij de heer en mevrouw De Breuck. Ik kende het koppel niet en voelde me dus wat zenuwachtig. Mevrouw Paula Dupon doet open en haar stem klinkt direct zeer lief en warm. Ik kreeg al snel een stoel aangeboden en het gesprek verliep direct heel open en gemoedelijk. Renée en Paula namen net voor nieuwjaar hun intrek in de assistentiewoning. Ik hoor toch een ander accent en ik vraag nieuwsgierig naar de afkomst hiervan. Renée vertelt: "Wij wonen al heel lang in De Panne en hadden onze woonst in de Bortierlaan, maar eigenlijk zijn wij afkomstig van Vrasene in Oost- Vlaanderen. Velen kennen Vrasene misschien van "broeder Isidoor".

"Dit jaar in augustus zijn we 61 jaar getrouwd en vieren dit elk jaar met onze familie. We hebben elkaar destijds leren kennen in een dancing op de kermis." Paula vult het gesprek aan: "Mijn man is een zeer goed danser. Ik kon niet goed dansen, maar hij heeft het me geleerd. We hebben heel ons leven heel hard gewerkt, maar hebben ook tijd genomen om te genieten. We namen de caravan en gingen vaak op reis naar



oa. Oostenrijk, Spanje, het Gardameer, Ook reden we heel graag met de fiets. Ons verplaatsen gaat nu wat moeizamer maar we blijven er op uit trekken. Zo gaan we heel graag nog eens op restaurant gaan eten. We genieten van elkaars gezelschap en kijken steeds heel hard uit naar de bezoeken van onze kinderen en kleinkinderen". De tijd vliegt voorbij en ik neem dankbaar afscheid van het koppel.

Van dichtbij

In deze rubriek krijgen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers de kans om hun interesses of bepaalde thema's met de lezer te delen. Deze keer is deze gelegenheid voor de heer Louis Vandenberghe van het woonzorghuis.

Louis Vandenberghe werkte in Sint-Idesbald als metser. Het was een job die hij heel graag deed. "Het betekende in die dagen hard werken en lange dagen maken. We kwamen onder de collega's heel goed overeen en dat vond ik zeer belangrijk. Ik werkte onder de firma Deman die in die tijd voornamelijk villa's bouwde.

We hadden eens 24 villa's op een jaar gebouwd! De tijd van veel hoogbouw was er toen gelukkig nog niet, waardoor het gemakkelijker en sneller bouwen was. We hadden een sterke wil om al ons werk perfect af te leveren. Er was veel toewijding voor ons vak, maar we maakten vaak ook wel eens plezier. Ik vertrok alle dagen met de fiets naar de werf.

Mijn vader was plakker. Ik zag van toen al dat een stiel leren iets voor mij was. Ik begon als diener en werkte me verder op tot metser. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op mijn carrière"



Assistentiewoningen Zeegalm

Het is woensdagmiddag en ik bel mevrouw Irene Dejaegher uit de assistentiewoningen op met de vraag of ik even mag langskomen voor een gesprekje. Ik ken Irene al enkele jaren en kreeg dan ook het antwoord die ik verwachtte: "Oh, ja leuk. Kom maar af!". Ik kom binnen bij Irene, de geur van koffie komt mij al tegemoet. Ze ziet dat ik naar de vele foto's van haar familie kijk. Irene begint dan ook spontaan te vertellen: "Mijn familie is mijn alles, ik ben zo trots op iedereen. Ze zijn zo bezorgd en behulpzaam. Ik woon hier nu meer dan 8 jaar en woon er zeer graag. 's Morgens komen Bart en zijn collega's van de thuisverpleging langs en je ziet dat ze me met plezier komen helpen. Ze komen hier graag langs (lacht). Ik ben opgegroeid in de Duinenstraat in De Panne en ken dus vele Pannenoars. Ik geniet enorm van een babbeltje en ga nu sinds kort op woensdag en donderdag een maaltijd nuttigen in de brasserie. Ook om de 14 dagen ga ik naar de kapper in het woonzorghuis, zo kom ik nog veel mensen van vroeger tegen. Kleine boodschappen doe ik in de Okay hier om de hoek, maar voor de grote krijg ik de hulp van mijn familie. De rest van de tijd ben ik altijd met vanalles bezig. Mijn boeken met woordzoekers, kruiswoordraadsels en sodokus zijn in één twee drie uit. Je ziet, ik heb alles wat ik nodig heb." Ik vertel dat ik wel opmerk dat ze steeds welgezind is. "Natuurlijk ben ik altijd welgezind, je blijft natuurlijk geen twintig jaar, maar ik heb geen redenen om te klagen". Bedankt Irene voor dit zeer leuke gesprekje en natuurlijk het kopje koffie!

Denksport

Het voorjaar

U	B	N	L	L	U	Q	Z	H	P	L	U	T	T	I
F	L	W	S	R	Q	U	O	C	D	H	J	C	P	J
G	E	R	M	X	M	T	M	K	Z	M	Y	I	W	V
W	N	Q	E	M	W	I	A	N	A	P	A	S	E	N
A	T	J	S	F	K	J	A	S	Y	H	K	V	R	N
E	E	P	E	S	H	J	R	W	V	H	J	H	Y	S
I	H	E	O	J	S	N	E	Z	E	L	O	H	G	I
K	C	Q	L	Y	H	B	H	R	B	X	B	H	T	C
V	Y	V	B	V	L	I	N	D	E	R	A	I	K	R
Y	X	K	D	L	B	I	B	G	W	J	K	U	S	A
J	L	M	E	O	L	B	R	E	T	O	B	R	J	N
C	F	N	S	G	I	P	A	A	S	T	A	K	G	L
C	F	I	U	S	I	H	A	E	M	L	N	P	A	K
A	X	U	H	E	J	T	E	N	N	O	Z	N	F	C
P	C	T	N	N	R	U	T	S	U	R	F	W	E	A

BOTERBLOEM
 GENIETEN
 KUS
 LENTE
 NARCIS
 PAASTAK
 PASEN
 RUST
 TUIN
 TULP

Qader's blog

IJZIGE POOTJES

Dag lieve vrienden en vriendinnen, er is alweer een nieuw jaar aangebroken waarin ik terug van alles mag beleven met de lieve bewoners. Zo waagde ik mij voor het eerst in mijn leven op glad ijs en ging ik mee schaatsen met onze bewoners.

Naast het plezier moest ik ook een ernstig oogje in het zeil houden of geen enkele bewoner een arm of been zou breken. Gelukkig kwamen we zonder kleerscheuren veilig terug thuis.



POOT IN DE HAND

Altijd tijd voor een begroeting,
Altijd blij om je te zien.
Altijd wil ik je knuffelen
Altijd blijf ik aan je zijde
Samen laten we echte liefde zien.
(Ode aan hondje Ikke en alle andere hondjes)



Thuisverplegingsdienst

*Tijd voor zorg.
Tijd om echt te luisteren.
Tijd om nabij te zijn.*



St Bernardus

thuisverpleging

U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren

☎ 0475/54 86 94

✉ thuisverpleging@sint-bernardus.be

Wij verstrekken alle verpleegkundige zorgen aan huis in de regio De Panne – Adinkerke – (Sint- Idesbald) Koksijde.

In de kijker

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER : HENK

Mijn naam is Henk en ik ben een zoon van de gekende schoolmeester Wittevrongel of Mou(sta)che. Als jonggepensioneerde ben ik, - sinds het renovatieproject van de ouderlijke woning afgeraakt is - , terug in De Panne aangespoeld na jaren aan de slag te zijn geweest in het Brugse. Behalve mijn andere hobby's als buitensporten in de natuur, ecologisch tuinieren en ravotten met de kleinzoon hou ik me vooral bezig met 'vrijwilligen'.

Naast mijn eerder beperkte bijdrage in de lokale sociale kruidenierszaak ofte voedselbank Cicero en occasioneel ook bij de activiteiten vnl. voor tachtigplussers van onze gemeentedienst sociale zaken zet ik mij voornamelijk in voor het woonzorgcentrum Sint-Bernardus, vlakbij huis en in het verlengde van mijn vroegere beroepsloopbaan - eerst als (hoofd)verpleger en daarna als rusthuisdirecteur.

In afwachting van de opstart vorig najaar van het spiksplinternieuwe dagverzorgingscentrum (DVC) De Kwinte begon ik met Els en Jan het (rolstoel)wandelen met enkele bewoners van afdeling De Kelle en aangezien we er allemaal zo'n deugd van hebben ben - en wil ik dat ook graag blijven doen.

Op dezelfde dagen als mijn echtgenote 'mantelzorgt' voor haar hoogbejaarde moeder (op ma., woe. en vrij.) verzorg ik voor ons DVC het cliëntentransport per busje, afwisselend met mijn collega Tom die ook nog in onze brasserie actief is, in principe zowel 's ochtends als in de vooravond. Onder leiding van Joke bestrijken we De Panne(- Adinkerke) en (Sint-Idesbald -)Koksijde, telkens twee rondjes van om en bij driekwartier, om de stilaan vertrouwde gezichten thuis af te gaan halen en hen ook veilig terug te brengen. Tevens kunnen we ingeschakeld worden voor allerhande busuitstappen.

De verantwoordelijke vrijwilligers is trouwens nog op zoek naar minstens één extra kracht : wie onbezoldigd wil - en zelfstandig kan werken, senior- minded is, van geen kleintje vervaard en evt. een mondje Frans spreekt, kan zich aanmelden om ons prille team 'on the road' te verwoegen. Een echte aanrader - je krijgt er zoveel voor terug! Dankzij ons aller inbreng als vrijwilliger kunnen kostbare werkuren van een professionele kracht uitgespaard worden ten voordele van de meer dan broodnodige zorgomkadering 24/7.

Zelf vind ik het uitermate belangrijk dat we kunnen bijdragen om onze senioren zolang als gewenst en mogelijk thuis te laten wonen terwijl ze op de weekdagen naar keuze bij ons terecht kunnen voor aangename activiteiten en lekker eten in goed gezelschap. Ik kijk er alvast naar uit om hen straks te zien genieten van ons terras met mooi aangelegde binnentuin, wandelpadjes en fontein. Groeten!



De familiehoek

VRIJWILLIGERSWERKING? NIET TWIJFELEN GEWOON PROBEREN

Beschik je over wat vrije tijd en sta je graag klaar voor anderen? Dan is vrijwilliger zijn vast iets voor jou? Er zijn tal van mogelijkheden aangepast aan jouw wensen.

Heb je interesse? Aarzel dan niet en neem contact op met de verantwoordelijke vrijwilligers Isabelle Delacauw via: Isabelle.delacauw@sint-bernardus.be of via het nummer 058 41 11 33.



Humorhoekje

Mummies onder elkaar



Doordenkers

We hadden veel werk, want er waren boterkoeken voor 300 mensen die allemaal opengesneden en gesmeerd moesten worden.

Velen gaan naar de winkel om een groot stuk vlees zoals mijn moeder.



Woordspeling

Bij de slankheidsclub zijn drie nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er ook drie afgevallen.

Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen.

Verjaardagen

Bewoners woonzorghuis

April

02/04 Eddy Vermoote
07/04 Henri Wyls
09/04 Rita Bouttelisier
10/04 Jacqueline Baeten
12/04 Marie Jozef Broekaert
14/04 Marguerite Roeyers
20/04 Irma Vandecasteele
27/04 Adriana Hennaert
28/04 Claude Sieuw
29/04 Willy Cossey

Mei

01/05 Andrea Saubain
11/05 Guido Vandenberghe
12/05 Maurice Vandewoude
14/05 Jean-Claude Dehuyne
14/05 Willy Vandebussche
14/05 Zofja Waluga
20/05 Mireille André
22/05 Pascale Waeghemaeker
25/05 Elie Deburchgraeve
28/05 Marceline Duchateau
28/05 Maurits Pyliser

Juni

02/06 Jeanne Guillermaz
03/06 Simonne Vanneuville
05/06 Rene Cosse
06/06 Simonne Van Ongeval
06/06 Marie-Thérèse Van Den Bossche
08/06 Philippe Dupuis
17/06 Maria Hoflack
17/06 René De Keyser
23/06 Claudia Derpoorter
23/06 Marguerite Blanckaert
25/06 Godelieve Mostrey
26/06 Gabriella Becuwe
29/06 Rachelle Schottey

Bewoners assistentie woningen

April

06/04 Jenny Clerebaut
20/04 Radka Vassileva
29/04 Anita Demuyser

Mei

Juni

02/06 Valere Vermeeren
03/06 Henriette Sommeryn
05/06 André Luchie
14/06 Maria Herrewijn
20/06 Christiane Callens
28/06 Jacqueline Solberghe
29/06 Jeannine Verhaeghe

Medewerkers

April

08/04 Emily Vandecasserie
09/04 Jocelyne Duckers
15/04 Jihan Abdo
21/04 Laure Allemeersch
27/04 Peter Thieren
29/04 Marleen Devreker

Mei

06/05 Giovanni Descan
11/05 Sylvie Vandeputte
14/05 Cathy Avonds
14/05 Andy Baron
19/05 Nakure Sillis
20/05 Brenda Lambregt
26/05 Lynn Calcoen
26/05 Lynn Wallecan
27/05 Geoffrey Vandevelde
29/05 Marieke Devoghel
31/05 Bernadette Casier

Juni

02/06 Regina Coppenolle
03/06 Ingrid Janssen
06/06 Winny Lavens
07/06 Chantale Neysens
13/06 Katie Viaene
14/06 Stephanie Seynhaeve
17/06 Alain Facques
17/06 Eline Nieuwlaet
19/06 Sybille Dumortier
20/06 Asma Koubaa Saliha
26/06 Bart Rubben
26/06 Jinyi Lu
27/06 Kimberley Rottiers

Vrijwilligers

April

03/04 Jean Marie Breye
05/04 Claude Sansen
12/04 Marcel Polet
15/04 Tom Audenaert
27/04 Edwin Callewaert
29/04 Jeannine Deroo

Mei

30/05 Dania Vanbiervliet

Juni

02/06 Bart Van De Leur

Nieuwe medewerkers

welkom aan mevrouw
Carla Casteleyn
Zorgkundige

Velen van jullie zullen Carla eerder al in ons woonzorghuis gezien hebben. Ze deed hier namelijk vrijwilligerswerk met het rode kruis in tijden van corona. Daarnaast kwam ze hier ook stage lopen op dienst zeebries waar ze nu ook tewerkgesteld is. In haar vrije tijd kookt ze graag en gaat ze regelmatig wandelen.



welkom aan mevrouw
Emilie Neyrinck
Zorgkundige

Emilie werkt sinds februari in het centrum voor dagverzorging die ze combineert met de mobiele equipe. Ze woont in Lo en heeft 2 zoontjes. In haar vrije tijd leest ze graag en speelt ze graag een spelletje badminton.



Van harte welkom in ons team!

Pastoraal

VASTENPROJECT TVV KURA HOUSE IN RWANDA EEN OPVANGHUIS VAN DE ZUSTERS BERNARDINNEN

Beste allemaal

Het is met een grote dank voor uw blijvende solidariteit met onze Afrikaanse zusters dat ik jullie graag iets vertel over mijn recente bezoek aan Rwanda in januari 2022.

Bij het bezoek aan onze 2 gemeenschappen in Rwamagana kon ik ook langs gaan in het KURA HOUSE. Jullie ondersteunden het reeds in 2019, maar ondertussen is dit initiatief al een beetje gegroeid. Het is nog steeds een plek waar kwetsbare kinderen en jongeren een onderdak en menselijke warmte kunnen vinden. In de voorbije jaren konden we financiële ondersteuning vinden om het gebouw te renoveren. Het dak werd hersteld, er kwamen nieuwe ramen, er werd binnenin geschilderd, zodat alles er netjes uit ziet.



Ik ontmoette er Rose, sr. Alice en Epiphanie. Epiphanie staat in voor de vele arme kinderen die 's zaterdags naar het Kura House komen. Zij krijgen er wat Engelse les of worden geholpen bij hun schoolwerk. Ze werken in de tuin en er is ook tijd om te spelen of te dansen. Ook sr. Alice helpt hierbij. Fier toonde ze mij de 250 kg. bonen die ze geoogst had. Hiervan konden de kinderen eten; ook wou ze ervan verkopen om het geld voor school-en ander materiaal te gebruiken.



Pastoraal

Rose woont in het Kura House. Zij is een alleenstaande moeder met een dochtertje van 8 jaar. Ze was aan het werk in de tuin en ging vlug andere kleren aantrekken om op de foto te staan. Onze zusters leerden haar kennen in 2017 op het ogenblik dat ze de ouderloze broers – Emmanuël en Robert – bij zich in huis nam. Rose kende hun moeder en was bereid om de twee kinderen die in een opvanghuis verbleven, in de vakantie bij haar te laten komen. Ofschoon ze zelf arm was.

Op vraag van sr. Marie-Josée, die met het Kura House begon, kwam Rose er wonen. Zij zorgt er voor de enkele kinderen die – evenals zij en haar dochtertje – in het Kura House verblijven. Meestal gaat het om heel droevige situaties.

Zo was er Cédric : AIDS-zieke, 17j, 25 kg. Hij verbleef 5 maanden in het Kura House en overleed op 9 november 2021. Vandaag is er Sandra, 9j. Haar ouders scheidden toen ze 2j. was. Sr. Marie-Josée ontmoette haar op straat en bracht haar terug naar school, maar telkens liep ze van school weg. De politie sprak met haar vader, een taxichauffeur, maar dat haalde niet veel uit. Sr. Marie-Josée schreef haar telefoonnummer in het schriftje dat ze vast houdt. Zo belde de nachtpatrouille haar op – ze hadden Sandra op straat gevonden. Nu verblijft het meisje in het Kura House in Rwamagana en gaat ze daar naar school – het 1ste leerjaar. Rose zorgt dus op dit ogenblik voor Sandra en haar eigen dochtertje. Tijdens de vakanties en soms tussendoor vinden ook drie albino-broers een opvang in het Kura House in afwachting dat er een onthaalgezin gevonden wordt. Van tijd tot tijd komt ook Robert er logeren. Hij is er ondertussen 18 geworden en studeert goed.



Financiële steun voor ...

De inrichting van het KURA HOUSE is nog heel pover op dit moment. Rose en haar dochtertje wonen en slapen in 2 kleine chambretten aan de ene kant van de zaal. Aan de andere kant staat een tafel en enkele stoelen, waar ze samen met Sandra eten. Verder zijn er de algemene kosten : voeding, gas voor het keukenfornuis, schoolkosten, medische kosten voor wie er verblijft en ook een klein inkomen voor Roos zelf, die voor alles instaat.

Voor de inrichting van 2 kleine kamers en voor een aantal algemene kosten hopen wij op een subsidie van ongeveer 1500 € vanwege de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor wat overblijft, zoeken we verdere financiering. Uw hulp hierbij is zeker welkom, waarvoor onze oprechte dank.

Met veel dank voor uw trouwe ondersteuning.
Ook namens zr. Lieve. zr. Noëlla

Pastoraal

DRIEKONINGEN

Driekoningen werd dit jaar terug gevierd per afdeling met voor elk een stukje driekoningentaart en natuurlijk mochten de verrassingsboontjes niet ontbreken. Op die manier hebben we drie-koningen gekozen per afdeling waarvan getuige de foto's. In de loop van de namiddag werd het verhaal verteld van de driekoningen.



Op de GAW konden we vanwege coronaregels geen taart eten maar we hebben er wel een gezellige namiddag van gemaakt met accordeonmuziek en uiteraard met mondkapjes.



Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd en alle gelovige bewoners die dat wensten hebben een symbolisch askruisje ontvangen in de vorm van een kaartje.

***Wees moedig, zet vandaag de stap
om 40 dagen jouw levensritme aan te passen.
Dat dit askruisje jou mag zegenen en bewaren
op de weg naar Pasen.***

Antoon Vandeputte



Pastoraal

AGENDA

Kruisweg per afdeling

Palmzondag: 10 april

Witte donderdag: 14 april

Goede vrijdag: 15 april

PASEN: 17 april

O.L.H. Hemelvaart: 26 mei

Pinksteren: 5 juni

Meibedevaart: dinsdag 17 mei naar De Abdij Ten Putte in Gistel

ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES

Mevrouw Zr. Simone Dupon
° geboren op 10 juni 1925 te Veurne
+ overleden op 22 december 2021

Mevrouw Ingrid Vanhee
° geboren op 15 januari 1948 te Ieper
+ overleden op 30 december 2021
Echtgenote van de heer Georges Cassiers

De heer Wilfried Titeca
° geboren op 30 juni 1936 te Ieper
+ overleden op 2 januari 2022
Echtgenoot van mevrouw Frida Donche

Mevrouw Claudine Minnoey
° geboren op 5 juni 1929 te Brussel
+ overleden op 22 januari 2022

De heer Fernand Dewilde
° geboren op 8 juli 1941 te Veurne
+ overleden op 22 januari 2022
Partner van mevrouw Hilda Van Nuffelen

Mevrouw Marie De Greef
° geboren op 25 december 1929 te Brussel
+ overleden op 23 januari 2022

Mevrouw Godelieve De Ridder
Geboren op 1 november 1939 te Mazenzele
+ overleden op 24 januari 2022
Echtgenote van de heer Ludovic Vanbostraeten

Mevrouw Joanna Sluys
° geboren op 22 juni 1923 te Brugge
+ overleden op 24 januari 2022
Weduwe van de heer Andre Linthout

De heer Marcel Lassence
° geboren op 12 januari 1934 te Maircy
+ overleden op 4 februari 2022
Echtgenoot van mevrouw Jacqueline Vandenhende

De heer Eddy Vermoote
° geboren op 2 april 1952 te Veurne
+ overleden op 11 februari 2022
Echtgenoot van mevrouw Christiane Wulleman

Mevrouw Jeannine Cuvelier
° geboren op 4 februari 1932 te Veurne
+ overleden op 13 februari 2022
Echtgenote van de heer Louis Vandenberghe

De heer Raoul De Gruyter
° geboren op 30 september 1930 te Poperinge
+ overleden op 17 februari 2022
Echtgenoot van mevrouw Alphonsine Verlinde

Mevrouw Denise Haest
° geboren op 19 juni 1934 te Ramskapelle
+ overleden op 23 februari 2022

De heer Jean Baptiste Van Bockstaele
° geboren op 4 augustus 1934 te Brussel
+ overleden op 2 maart 2022
Weduwnaar van mevrouw Francine Ronse

De heer Franchois Marnix
° geboren op 5 oktober 1938 te Veurne
+ overleden op 10 maart 2022
Weduwnaar van mevrouw Margareta Gryson

Bouwen aan de toekomst

In deze rubriek lichten we u de huidige stand van zaken van het bouwproject toe.

De uitspraak "de laatste loodjes wegen het zwaarst" is ook van toepassing op de laatste afwerkingsfase van de bouw. Samen met de architecten en aannemers werden op 4 maart alle bouwkundige en technische openstaande punten geïnventariseerd en in een uitvoeringsplanning geplaatst. We geven prioriteit aan de zaken die de dagelijkse werking en welzijn verbeteren. Zo is het ontbreken van de toegangsbadge tussen brasserie en tuin ervoor verantwoordelijk dat we tot op vandaag nog niet in de tuin kunnen vertoeven. Men belooft om dit op korte termijn te plaatsen.

Het zeer onverwachte overlijden van onze tuinaannemer, eind januari, verplichtte ons om een nieuwe tuinaannemer te zoeken. De nieuwe tuinaannemer zal eind maart de tuin beplanten waarna we het terras meubilair terug kunnen plaatsen. De tuinbanken worden geleverd half mei. De tuin met zeer toegankelijke padjes, fontein en banken zal een zeer fijne plek om te vertoeven zijn.



Bouwen aan de toekomst

Er zijn nog twee luifels voorzien waarvan er één komt ter hoogte van de achterinkom, de tweede in de binnentuin van De Kelle.

De technische dienst is gestart met de renovatie van de gangen in het woonzorghuis kant Lindenlaan.

De centrale trapzaal is ondertussen geschilderd, gang + 02 en + 03 volgen aansluitend.



Op "De Kelle" zijn we gestart met het plaatsen van de nieuwe plafonds, inclusief led spots, die een totaal andere look and feel zullen geven. Na De Kelle volgen dan de plafonds en verlichting in gang Lindenlaan + 01, +02 en +03 die een huiselijke sfeer zullen creëren. De kapel wordt in het voorjaar nog volledig opnieuw geschilderd.

In de assistentiewoning Kalmburg werd er, na schilderwerken, een volledig nieuwe vloer met plinten worden geplaatst. Er is nog heel wat werk te doen maar het resultaat zal een zeer mooie en aangename plek zijn om te vertoeven voor de bewoners



Meerdaagse reis 6-7-8 september 2022

Na 2 jaar in ons kot te blijven zijn onze reiskriebels terug. Dit jaar trekken we naar Zuienkerke waar we zullen verblijven in Domein Polderwind.

Samen met een team van medewerkers en vrijwilligers willen we jou als bewoner een onvergetelijke vakantie aanbieden.

Inschrijven kan via de inschrijvingsstrook die vanaf 1 april op elke kamer zal liggen. Ook aan het onthaal zullen foldertjes te verkrijgen zijn.

Als familielid kan je ook mee als begeleider op reis. Heb je hiervoor interesse of wens je meer informatie? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Lies Vanaudenaerde (coördinator meerdaagse reis) via: 058 41 11 33 of epa@sint-bernardus.be

Neem ook eens een kijkje op de website van het vakantieverblijf:
www.domeinpolderwind.be

