

Jaargang 39, Nummer 4, oktober november december

Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor 2099 Antwerpen
Vu: Frank Vanfleteren, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

Zusters Bernardinnen op bezoek

Eind augustus kwamen de Zusters Bernardinnen met maar liefst 22 zusters op bezoek naar onze voorziening.

Dit naar aanleiding van onze vernieuwde voorziening, het nieuwe dagcentrum en ons jubileumjaar. Ze werden onthaald met een voorstelling van het woonzorghuis en onze zorgvisie.

De zusters waren heel aandachtig en je voelde onmiddellijk "de verbondenheid" terug en de grote interesse van de Zusters.

Vandaar ook dat één van de vergaderzalen de naam kreeg "Priorin Thérèse Provoyeur" die in 1952 mee aan de wieg van ons woonzorgcentrum stond.

Na de voorstelling werden de Zusters uitgenodigd naar onze brasserie voor een overheerlijk middagmaal die met veel zorg en toewijding klaar gemaakt werd door onze keukenploeg. Vervolgens stond er een rondleiding op de planning om onze mooie, vernieuwde voorziening "live" te bewonderen. Vervolgens werd er gezellig bij gekeuveld en mooie herinneringen opgehaald tijdens het nuttigen van enkele "zoete zondes".



Bakkerijmuseum
pagina 6



Meerdaagse reis
pagina 7



BBQ
pagina 8



Uitstap zonnegloed
pagina 9

Welkom



150 JAAR GASTVRIJHEID, 100 JAAR ONDERSTEUNING, 70 JAAR OUDERENZORG

Once upon a time. We vierden tijdens ons openingsweekend van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juni ons uniek zorgverhaal. Het was namelijk eens zo'n 150 jaar geleden, hier het allereerste grote hotel van De Panne. Na ook een magische periode als onderkomen voor kinderen Nadien toverden de Zwarte Zusters het om tot een tehuis voor ouderlingen. Tien jaar later werden ze plots teruggeroepen naar het Bisdom Gent om het Wit-Gele Kruis op te richten. Als bij toverslag klopte E.H. Blomme in 1952 aan bij de Zusters Bernardinnen. Als pastoor op het witte paard van de ouderen in De Panne. En zo geschiedde, 70 jaar geleden. Het begin van een mooi, waargebeurd sprookje.

Ook onze vrijwilligers dragen aan dit sprookje bij. Je zou kunnen stellen dat ze de kers op de taart zijn. Zonder hen zouden we niet kunnen doen wat we nu doen. Van wandelingen en uitstappen begeleiden naar in de keuken of tuin werken tot een babbeltje slaan met een bewoner, elk van hen kiest ook hoe ze willen bijdragen. Het pand is één ding, maar vooral het Sint- Bernardusteam draagt zijn vele steentjes bij. Het openingsweekend ving aan op vrijdag met een academische zitting, aansluitend met een inwijding, walking dinner en rondleiding. De zaterdagmiddag genoten onze bewoners van een diner, op smaak gebracht door onze kok en chef Stéphane Buyens van Le Fox, gevolgd door een live optreden. 'S Avonds kregen ze opnieuw een mooi menu voorgeschoteld met een muzikale receptie en een groot dansfeest. Bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers, iedereen was van de partij! De zondagmiddag was er onze gezellige opendeurdag, waarbij alle dienstverleningen bezocht konden worden. Hier in Sint-Bernardus is het leven een feest, dat merk je ook bij het verder lezen van deze gazette.

Veel leesplezier!

Colofon

Redactie

Jolein Levecque
Lies Vanaudenaerde
Joke Vanzieleghem
Isabelle Delacauw
Frank Vanfleteren

Teksten

Dienst EPA
E.H. Domiek Vercruysse
Isabelle Borrey
Eline Nieuwlaet
Sabrina Dhondt
Onze vrijwilligers



welkom aan de heer
GERMAIN GEVAERT

We verwelkomen de heer Germain Gevaert sinds juni op wooneenheid Duinroos. Germain is afkomstig uit De Panne. Hij was vroeger slager. Zijn vroegere hobby's waren fotografie en geschiedenis van WO I en WO II. Hij is gehuwd met mevrouw Anny Hoedt. Ze hebben 3 kinderen waaronder 1 zoon en 2 dochters. Ondertussen zijn ze ook grootouders van 6 kleinkinderen. Met 3 jongens en 3 meisjes is dit momenteel mooi verdeeld.



welkom aan mevrouw
ANITA DEMUYSERE

Anita verblijft sinds juli op wooneenheid zeebries. Ze is afkomstig van De Panne en heeft hier ook altijd gewoond en gewerkt. Ze was vroeger enkele jaren leerkracht Frans, Nederlands en economie. Later heeft ze met haar man Hotel Europe uitgebaat. Ze heeft 1 zoon en 6 kleinkinderen.



welkom aan mevrouw
ALICE COFFYN

Alice verblijft sinds juli op wooneenheid zeebries. Ze is afkomstig uit De Panne. Alice heeft 2 zonen, 3 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Ze is een zeer creatief persoon, zo maakt ze zelf postkaarten. Daarnaast is ze een grote fan van André Rieu. Ook met bloemschikken, knutselen en wandelen kan ze altijd haar tijd vullen.



welkom aan mevrouw
IVONNE DESODT

Ivonne verblijft sinds juli op wooneenheid Kykhill. Ze is geboren in Houtem, maar opgegroeid in Veurne. Op 18 jarige leeftijd is ze verhuisd naar Kortrijk, waar ze 30 jaar gewerkt heeft als boekhouder. Ivonne heeft geen kinderen, maar was wel huisvrouw van 5 kinderen van een kennis van haar. Ze kan enorm genieten van in de natuur zijn.



welkom aan de heer
ROGER DRESSELAERS

Roger verblijft sinds augustus op wooneenheid zeezicht. Vroeger baatte hij samen met zijn echtgenote een kruidenierszaak uit in het Brusselse. Op hun 40ste zijn ze gestopt met werken om samen Europa te ontdekken met de caravan. Na hun reizen kwamen ze in De Panne wonen. Zijn vrije tijd werd steeds ingevuld, zo legde hij graag een kaartje of ging hij petanquen.



welkom aan mevrouw
YVETTE GHYS

Yvette verblijft sinds augustus op wooneenheid zeebries.
Ze is geboren in De Panne en bleef hier heel haar leven lang wonen.
Yvette werkte vroeger in het KTA als werkplaatsleider, waar ze de algemene gang van zaken op school controleerde.
Ze heeft 1 zoon.



welkom aan mevrouw
ERNA DENOLF

Mevrouw is gehuwd met de heer Craeymeersch. Ze woonde voor haar opname in het wzc samen met haar echtgenoot in de Kerkstraat in De Panne. Voor hun pensionering woonde het echtpaar in Ardoonie. Mevrouw werkte als arbeidster in een kledingfabriek, haar man was steenhouwer.
Ze is een dierenvriend en houdt van schoonmaken.



Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van harte welkom!

Bewoners die later dan 15 september 2022 bij ons hun intrek hebben genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.

De gebruikersraad

Kennismaking met de gebruikersraad van het woonzorghuis:

In ons woonzorghuis worden bewoners, familieleden en mantelzorgers (= gebruikers) 3-maandelijks geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze voorziening tijdens de gebruikersraad. Samen met Dhr Vanfleteren, de directeur, en Mevr Dhondt, de verantwoordelijke bewonerszorg, denken en werken we samen en wordt er ruimte gegeven om nieuwe ideeën naar voor te schuiven.

We willen op een transparante wijze communiceren met onze gebruikers.

De inbreng van bewoners, familieleden en mantelzorgers helpt ons de kwaliteit van de zorg-en dienstverlening te verbeteren en waar nodig aan te passen.

De onderwerpen die aan bod komen, worden bepaald door zowel de voorziening als de gebruikers.

Een steeds terugkomend onderwerp is de maaltijden, het subjectieve karakter van smaak is hier uiteraard niet

vreemd aan. Daarnaast staan de stand van zaken van de bouwwerken en de impact naar de dagelijkse werking ook steeds op de agenda. Andere wederkerende agendapunten zijn evaluatie van de voorbije activiteiten, planning van de komende activiteiten, nazicht van het register suggesties, bemerkingen of klachten.

Wij komen samen de laatste maandagnamiddag van de 2de maand van het kwartaal.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat aan alle aanwezigen wordt bezorgd.

De volgende bijeenkomst gaat door op maandag 28 november.

Wenst u hier bij aan te sluiten of wenst u bijkomende informatie?

Aarzel niet om mevrouw Sabrina D'hondt te contacteren voor bijkomende informatie.



Vorbije activiteiten

IJSKAR

We zijn de zomervakantie in schoonheid gestart met op 7 juli ijskar Billie die op bezoek kwam. Met het gekende deuntje werden onze smaakpapillen aangewakkerd. Billie nam plaats met de ijskar in de binnentuin van het woonzorgcentrum en de bewoners kwamen op het geluid naar beneden. Jammer genoeg was het dan nog niet voldoende warm om de bewoners in de tuin te laten genieten, maar dankzij onze vrijwilligers konden we alle bewoners bedienen in de brasserie. Men kon kiezen tussen tal van smaken: vanille, chocolade, banaan, stracciatella, citroen, aardbei of pistache op een hoortje of in een potje. Ook alle medewerkers mochten mee genieten en kwamen met plezier een ijsje halen.



Vorbije activiteiten

BAKKERIJMUSEUM

Zelf brood bakken is in opmars! Gist en bloem werden enkele maanden terug naarstig gehamsterd en grootmoeders oude recepten werden bovengehaald. Brood is authentiek voedsel. Het heeft tijd nodig om te rijzen en gevormd te worden. En wij hadden vanmiddag ruim de tijd om dit uit te proberen en ons te verdiepen in de oorsprong van dat lekkers. We volgden met plezier het atelier 'broodbakken' in het bakkerijmuseum. We laten enkele bakkers aan het woord:



Willy Rosseel: "Ik ben zelf bakker geweest. Brood is één van de oudste basisvoedingsmiddelen die er bestaan. Ik vind het nog steeds fascinerend om te doen."

Louis Vandenberghe: "Het was een leuke ervaring om te doen. Af en toe kon er zelfs een grapje vanaf en bloemde ik mijn collega's ook in. Iedereen moest toch zien dat we goed gewerkt hebben (lacht). Het broodje heb ik aan men schoonzus gegeven."

Georgette Deschrijver:
"mmm, tof! Ik heb me geamuseerd"



Jacqueline Duyver:
"We gaan daar nog eens naar toe als we de gelegenheid krijgen"



Vorbije activiteiten

VAKANTIE ZUIENKERKE

Eindelijk! We konden na 3 jaar terug vertrekken op meerdaagse reis.
In de week van 5 september trokken we met een groep van 26 richting het mooie Polderwind.

We trokken voor 3 dagen met bewoners, medewerkers, familieleden en vrijwilligers naar Zuienkerke.
De bewoners stelden in de afgelopen maanden zelf een leuk programma op.
Zo zag ons programma er uit:

dinsdag 6 september:

- bezoek aan sea-life centrum Blankenberge
- avondwandeling op het domein

woensdag 7 september:

- bootvaart met de Lamme goedzak
- BBQ
- avondactiviteit: optreden met accordeon muziek

donderdag 8 september:

- daguitstap Brugge
- restaurantbezoek



Bedankt aan alle medewerkers, familieleden en vrijwilligers die ons hielpen bij deze fantastische reis.



Vorbije activiteiten

BBQ

Op 4 augustus gebeurde het echt! Eindelijk na al die tijd konden we met zijn allen genieten van een BBQ . Alle bewoners die dit wensten konden in de brasserie samen genieten van heerlijk gebakken kippenpootjes, worstjes en ribben. Perfect gebakken en opgediend door onze vrijwilligers. Ons keukenteam verzorgde de heerlijke groenten. Het was gezellig druk, meer dan 90 bewoners kozen ervoor samen te genieten van dit middagmaal.



Vorbije activiteiten

UITSTAP ZONNEGLOED

Afgelopen zomer trokken we met een groepje bewoners richting zonnegloed. Het is een centrum voor wilde dieren in nood, waar momenteel meer dan 400 dieren opgevangen worden. Bewoners houden er steeds van om dieren rond zich te hebben. Vogels, apen, buffalo's, beren ze hebben het er allemaal. Het was best even spannend, want bij aankomst bleek het vernieuwde deel geopend en werd het parcours volledig aangepast. Gelukkig liepen we nergens verkeerd en hadden we geluk dat we weer van de partij mochten zijn.



Voorbije activiteiten

MOSSELSOUPER

Op 15 september konden we genieten van een lekkere, stevige portie mosselen met frietjes. We organiseerden het festijn per wooneenheid met de hulp van onze vrijwilligers. We huurden dit jaar mooie mosselpotjes zodat de mosselen super mooi gepresenteerd waren want zoals men zegt "het oog wil ook wat". En inderdaad door de manier van presenteren en opdienen hadden we de indruk dat de bewoners die mossels aten nog meer gegeten hebben dan anders. Natuurlijk hadden we voor de niet mosseleeters ook een lekker gerecht. Namelijk gebakken kip onder gesausd van een gepast roomsausje met frietjes en appelmoes. Tijdens het koffiemoment sloten we het mosselfestijn af met een kop koffie en een lekkere éclair. Ook de bewoners van onze service flats waren talrijk aanwezig en hadden niets anders dan lof! Verder kozen familieleden ervoor om samen met hun partner of moeder/vader te komen eten in de brasserie. Hierdoor was er ook een gezellige drukte in de brasserie en werd de vraag gesteld voor een herhaling. We kijken met veel plezier wat we kunnen doen!



Dagcentrum De Kwinte

HET DAGCENTRUM IS VOOR ONS EEN...

Het dagcentrum is voor ons een ontmoetingsplaats.

We komen hier samen met heel wat aangename mensen.

We praten over gedeelde interesses, leren elkaar beter kennen en helpen elkaar waar we kunnen.

Het is een plaats waar we terug in contact komen met oude vriend(in)en en nieuwe vriendschappen ontstaan.



Assistentiewoningen Kalmburg

DE REUNIE

Ik kwam mevrouw Mahieu tegen in de tuin en ze vroeg naar mevrouw Vandendaele, die sinds kort naar het dagcentrum komt. Ze wist me te vertellen dat zij, samen met mevrouw Zonnekyn, in het lager onderwijs hebben gezeten. Ze zijn al van kleins af drie goeie vriendinnen, maar waren elkaar uit het oog verloren toen ze allemaal verhuisden uit De Panne. Jaren later keerden ze allemaal terug naar De Panne en hebben ze een wekelijkse reünie, waar ze hun laatste nieuwtjes met elkaar delen.



Van dichtbij

In deze rubriek krijgen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers de kans om hun interesses of bepaalde thema's met de lezer te delen. Deze keer is deze gelegenheid voor de heer Gilbert Pauwels van het woonzorghuis.

Ik zet me vandaag eens gezellig in de kamer bij de heer en mevrouw Pauwels. Gilbert begon met enorm veel toewijding te vertellen en nam me mee in zijn verhaal:

“Al reeds twee uur voor laag water was ik reeds langs de kustlijn in Sint- Idesbald te bespeuren. Met mijn hoge laarzen en oliejekker, trotseerde ik de Noordzee. Mijn broek kwam tot aan mijn borst en er waren rekkers voorzien om te vermijden dat ik het nat en koud ging krijgen. Vooral in de maand maart kon ik naast garnalen ook geregeld tong mee naar huis nemen. De rest gaf ik mooi terug aan de zee. Thuis werd alles gekookt en overschotjes gingen de diepvries in. Ik was dankbaar voor hetgeen de zee mij had gegeven en wou dan ook niets verspillen.”

Bedankt Gilbert voor je mooi verhaal!



Assistentiewoningen Zeegalm

HET ONDERONSJE ...

Voor covid was dit de ontmoetingsplaats voor de residenten van Zeegalm. Ik kom meneer Landuyt en meneer Decorte tegen en ze vertellen me over hun gezellige dagen met de andere residenten. Hoe meneer Decorte enkele malen per week terugkwam van De Boare en de andere residenten op de hoogte stelde van de laatste nieuwtjes. Ik hoor aan hun stem dat ze deze dagen missen en hopen dat de residenten binnenkort hun weg naar het onderonsje terugvinden.



Denksport

St Bernardus

H	F	W	J	I	G	J	S	G	S	C	G	R	L	H	F	S	S
G	N	Q	V	L	R	O	W	D	L	L	N	S	J	E	V	I	O
P	V	Q	S	V	D	C	E	I	W	G	I	R	Q	W	S	U	G
E	Q	N	F	S	G	L	G	E	C	K	N	E	S	T	N	H	G
P	W	E	C	N	A	X	R	H	M	W	U	K	R	V	A	T	R
X	J	B	W	N	S	C	E	K	L	O	E	R	E	N	H	L	O
K	K	S	A	B	T	E	B	J	Y	O	T	E	G	C	V	W	Z
H	W	W	I	Y	V	P	K	I	S	X	S	W	I	U	A	C	N
Y	T	D	J	E	R	M	U	L	M	K	R	E	L	P	U	B	E
U	I	L	X	H	I	I	G	E	R	Q	E	D	L	K	S	Y	R
Z	M	A	E	O	J	N	Y	T	Y	M	D	E	I	E	L	I	E
I	Y	J	F	S	H	H	V	R	P	U	N	M	W	I	U	E	D
S	Y	W	Y	X	E	U	M	A	U	U	O	V	J	N	A	F	U
Q	L	B	Y	X	I	S	E	H	W	K	W	U	I	U	G	H	O
Y	R	E	M	J	D	Z	V	D	J	E	T	L	R	Q	W	X	U
H	O	Z	J	W	E	I	L	I	M	A	F	B	V	Y	I	S	G
O	E	H	N	T	N	E	G	I	R	I	D	L	Q	O	O	X	J
H	N	Q	L	T	D	G	N	I	V	E	G	M	O	K	G	M	M

- Familie
- Gastvrijheid
- Hartelijkheid
- Medewerkers
- Omgeving
- Ondersteuning
- Ouderenzorg
- Thuis
- Uniek
- Vrijwilligers

Qaders rubriek

QADER'S BLOG

Dag lieve vrienden en vriendinnen.

Net zoals de collega's en de bewoners mocht ik in de maand augustus ook op vakantie.

Ik deed hele leuke uitstappen, zo ging ik veel wandelen, ging ik naar het strand, het bos,.. Stiekem verlang ik al terug om op vakantie te mogen.

Gingen jullie vroeger ook graag op vakantie?



POOT IN DE HAND

Ik ontmoet vandaag mevrouw Marguerite Roeyers op wooneenheid Zeezicht. Ik geef haar een complimentje omtrent haar mooie kleurige outfit en ze komt wat rood op haar wangen. Haar kamer straalt dezelfde kleurrijke positieve energie uit.

Marguerite vertelt honderduit over de dieren bij haar thuis. Vroeger had ze kippen, konijnen en katten. Later kwam er nog een hond bij met de naam 'Lou'. Toen het hondje klein was nam ze deze heel graag mee op de tram. De conducteur stond steeds verbaasd dat Lou zo mooi kon stilzitten op haar schoot. Later werd het wat te groot, lachte ze.

Bedankt Marguerite voor je verhaal!



Thuisverplegingsdienst

***Tijd voor zorg.
Tijd om echt te luisteren.
Tijd om nabij te zijn.***

U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren

0475/54 86 94

thuisverpleging@sint-bernardus.be



In de kijker

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER:

MEVROUW JEANNINE PAUWELS

Mevrouw Jeannine Pauwels is sedert heel wat jaren vrijwilliger in onze voorziening. Ze is trouwens de oudste vrijwilliger en tevens ook de "langstwerkende" vrijwilliger. Daarom kon het niet anders om met haar eventjes samen te zitten in de brasserie en te praten rond haar engagement als vrijwilliger.

Jeannine is op 1 maart 1998 gestart als vrijwilliger in Wzc Sint-Bernardus.

Voordien kwam ze bijna dagelijks op bezoek bij haar schoonmoeder, toen ze van haar werk kwam.

Jeannine had altijd gezegd "als ik stop met werken dan kom ik hier zeker en vast vrijwilligerswerk doen". En dat gebeurde ook ...

Er was een echtpaar die in de toenmalige "Biekorf" in het weekend de cafetaria openhield. Via hen is Jeannine destijds gestart in het weekend, samen met mevrouw Yvonne Dierickx-Visschers. En dat is ze blijven doen.

Later was er ook nood aan vrijwilligers om hulp te bieden bij de eucharistievieringen, samen met de Zusters Bernardinnen die hier toen ook woonden. Jeannine had een heel goede band met de zusters en het was voor haar geen enkel probleem om wekelijks mee te helpen met de vieringen. Ze bracht bewoners naar de kapel, hielp mee met de zusters om alles klaar te zetten voor de misviering, bracht de bewoners achteraf terug naar de kamer. Ze heeft dit jarenlang met heel veel plezier gedaan en ze vond het ook jammer dat de misvieringen werden verplaatst naar een andere dag. Eerst naar een zaterdag, later naar een weekdag.

Haar echtgenoot meneer Gilbert Walrave is in 2011 naar Sint-Bernardus komen wonen op de afdeling Duinroos. Ook tijdens die periode deed Jeannine haar vrijwilligerswerk verder. Ze nam dan haar man mee naar de cafetaria want Gilbert kende ook heel wat mensen. Op die manier was dit een mooie combinatie : Jeannine hielp mee in de cafetaria en haar man zat samen met andere bewoners en bezoekers een praatje te maken.

Toen in 2014 haar echtgenoot overleed wou Jeannine nog meer vrijwilligerswerk op zich nemen. Voor haar is de vriendschap met de bewoners, medewerkers, familie, heel belangrijk. Ze kwam toen meerdere dagen in de cafetaria, later de brasserie. Jeannine ging ook mee op uitstappen, wandelingen. Ze hielp mee aan allerlei animatie-activiteiten en misvieringen.

Als alleenstaande vindt Jeannine het belangrijk om naar Sint-Bernardus te komen. De vele contacten met bewoners, medewerkers, familie en bezoekers ... daar kijkt ze steeds naar uit en fleurt ze van op.

Meehelpen in de brasserie en activiteiten geeft haar veel voldoening.

Het gesprek eindigt met "ik zie al die mensen graag"

Jeannine, ook wij zien jou allemaal graag!

Bedankt voor de vele jaren vrijwilligerswerk!



Humorhoekje

VOOR DE RECHTER

Een tachtigjarige vrouw werd gearresteerd voor winkeldiefstel.
Toen ze voor de rechter stond, vroeg deze haar: "Wat heeft u gestolen?"
De vrouw antwoordde: "Een blik perziken".
Toen de rechter haar vroeg waarom ze dat had gestolen, zei ze dat ze honger had.
Toen vroeg de rechter hoeveel perziken er in het blik zaten en de vrouw antwoordde: 6.
Dan geef ik u 6 dagen gevangenisstraf, zei de rechter.
Plotseling stond de man van de vrouw op en verzocht te mogen spreken.
De rechter stemde toe en de man zei:
"Ze heeft ook een blik doperwtten gestolen".



De familiehoek

BUNDEL EN DEEL HET LEVENSVERRHAAL VAN JE (GROOT) OUDERS

Door deze informatie te delen met zorgverleners ontstaan waardevolle aanknopingspunten en gespreksonderwerpen. Het welzijn van bewoners verhogen kan via kleine inspanningen, als je weet wat hun lievelingseten of lievelingsmuziek is, ga je daarmee aan de slag. Die aandacht voor persoonlijke zorg willen we absoluut niet uit het oog verliezen terwijl de focus op veiligheid en gezondheid ligt. Met de opstart van de werkgroep "Verbondenheid in het woonzorgcentrum" gaan we hier verder op in. Via foto's uit het verleden kunnen we vaak bij de bewoners veel herinneringen oproepen. Heb je een vijftal foto's die je moeder/vader/tante/... typeren, dan zijn deze van harte welkom bij de woonleefbegeleiders.



Verjaardagen

Bewoners woonzorghuis

Oktober

01/10 Cornelius Schrauwen
 03/10 Eric Vermoere
 05/10 Frank Verschoore*
 13/10 Louis Vandenberghe
 14/10 Annie Landuyt
 16/10 Francine Maerel
 19/10 Alphonsine Verlinde
 21/10 Huberte Bourgeois
 23/10 Simonne Maryn
 24/10 Nicole Desimpele
 26/10 Eddy Dehoorne*
 27/10 Thiery Jettner
 30/10 Martha Pyliser
 30/10 Germaine Desaver
 30/10 Marguerite Hoflack
 31/10 Annette Lobbedey

November

02/11 Georges Cassiers
 05/11 Joanna Hertogh*
 04/11 Mariette Christiaens
 04/11 Willy Rosseel
 09/11 Christine Popieul
 10/11 Isabelle Van Der Heyde
 10/11 Mariette Eeckhout
 16/11 Myriam Moreau
 21/11 Maria Muyliaert
 29/11 Josyane Ghysbrecht
 29/11 Josephina Verachtert

December

02/12 Lucienne Terryn
 06/12 Maria Vijfeyken
 09/12 Arlette Vergucht*
 20/12 Jeanne De Vylder
 24/12 Noëlla Lanssen
 25/12 Julia Coeman
 30/12 Godelieve Eerebout

Bewoners assistentie woningen

* Dagverzorgingscentrum

Oktober

05/10 Hortense Verbeiren
 14/10 Annie Landuyt
 28/10 Daniel Decorte

November

12/11 Lucette Augustyn

December

01/12 Georgette Zonnekeyn
 16/12 Jean Pierre Lycke
 18/12 Jacques Langelet

Medewerkers

Oktober

03/10 Genne Bantosila
 08/10 Kristine Kerckhove
 09/10 Zaiche Verraes
 10/10 Chiara Balcaen
 13/10 Maayke Biesbrouck
 21/10 Mickael Remy
 24/10 Ilse Noyelle

November

02/11 Anita Derycke
 03/11 Emily Peperstraete
 05/11 Nathalie Masschelein
 05/11 Kelly Vallaes
 08/11 Chelsey Beernaert
 10/11 Maryam Devisti
 10/11 Jessica Leclercq
 13/11 Linda Pilet
 14/11 Vanessa Debusscher
 15/11 Sabine Santele
 16/11 Andrea Jonckheere
 28/11 Daisy De Bodt

December

04/12 Lies Vanaudenaerde
 08/12 Stella Cornu
 10/12 Greetje Verhelst
 16/12 Jolein Levecque
 28/12 Nancy Demunck

Vrijwilligers

Oktober

02/10 Martine Decorte
 16/10 André De Gendt
 20/10 Inge Verhaeghe
 20/10 Mieke Neuhard

November

03/11 Pierrette Prosec
 03/11 Lionel Vandecasteele
 19/11 Erwin De Potter

December

07/12 Liliane Seys
 16/12 Dominiek Vercruysse
 20/12 Marleen Broucke
 15/12 Steven Wallyn

Nieuwe medewerkers

welkom aan mevrouw
Genny Bantosila
Zorgkundige

Genny werkt sinds juni op wooneenheid zeebries als zorgkundige. Jullie zullen haar wellicht al langer herkennen, want ze deed hier reeds haar stage. Ze is afkomstig uit de Filipijnen en woont ondertussen al 2.5 jaar in België. Genny reist graag en ontdekt graag nieuwe dingen.



welkom aan mevrouw
Océane Guery
Verpleegkundige

Océane werkt sinds juni op wooneenheid zeebries als verpleegkundige. De meesten zullen haar wellicht al kennen van toen ze hier stage deed. Océane is afkomstig uit Frankrijk, maar vond het hier leuker werken dus ging ze ook als vakantiejob bij ons aan de slag. Na haar studies besloot ze om bij ons in dienst te blijven. In haar vrije tijd leest ze graag boeken en gaat ze wandelen met haar hond.



welkom aan mevrouw
Laure Legrix
Verpleegkundige

Laure werkt sinds juni op wooneenheid zeezicht als verpleegkundige. Ze deed hier ook reeds haar vakantiejob en kwam na haar studies ook bij ons in dienst. Laure is 21 jaar en woont in Bray-Dunes. In haar vrije tijd danst ze graag en is ze frequent terug te vinden in Disneyland



welkom aan mevrouw
Jessica Leclercq
Dienst interieurzorg

Jessica werkt sinds juni bij dienst interieurzorg. Ze woont in De Panne. Haar hobby is koken. Jessica heeft ook 3 kindjes, van 13,11,8 jaar en verwacht in november nog een klein meisje er bij. Na haar bevallingsverlof komt ze zeker terug met passie werken.

Van harte welkom in ons team!

Op de hoogte

Via deze rubriek willen we jullie op de hoogte brengen van algemene zaken doorheen het woonzorgcentrum.

KAPSALON

Schoonheid is iets heel persoonlijks. Want uw huid is zo individueel als uw vingerafdruk. Daarom begint elke beauty-ervaring met een huidanalyse, waarin we duidelijk maken wat uw huid echt wenst en welke producten voor u belangrijk zijn. In de behandeling ontstaat daaruit een buitengewone schoonheidsbeleving met een absolute verwenfactor. Laat u verwennen en u zult de werking ervan zeker zien. U kunt bij ons terecht voor gelaatsverzorging, rug massages, dagmake-up en manicure. Voor meer info en om een afspraak te maken bent u steeds welkom bij Nakure in het kapsalon.



DRINGEND CHAUFFEUR DAGCENTRUM GEZOCHT

Bent u iemand die graag op de baan is en een gezellig praatje doet tijdens het rijden? Dan is dit zeker iets voor u! Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers om met ons busje te rijden.

Voor meer info kunt Isabelle Delacauw bereiken via onderstaande contactgegevens.

058/41 11 33

vrijwilligers@sint-bernardus.be



Pastoraal

KRUISJESWIJDING

Tijdens de academisch zitting werden de kruisjes gewijd door Piet Vandevoorde gedelegeerd afgevaardigde van het bisdom. Per afdeling was er een bewoner aanwezig die het kruisje mocht ontvangen en naar de afdeling brengen waar ze opgehangen werden.

Vervul dit huis met hart en geest

*Vervul dit huis met hart en geest
met aandacht voor de kleinen.
Dat al wie hier naar binnen gaat
hen noemen zal de zijnen.
Wees hier opnieuw verbeeldingskracht,
geef taal en toon aan dromen.
Geef stem aan wat verborgen bleef,
laat hier Jouw Rijk maar komen.
Wees kracht en troost voor jong en oud,
dat niemand hoeft te vrezen
als hij zich inzet voor Jouw Rijk,
want dood heet daar 'verrezen'.
Ontwaak, ontspring, zoek kans in ons
tot in de diepst ontriefde.
Vervul Je grootste wens aan ons:
word onverdeelde liefde.*



SINT- BERNARDUSFEEST

De heilige Sint-Bernardus is de patroonheilige van ons WZC.

En zoals elk jaar wordt deze dag uitgebreid gevierd.

We begonnen onze feestdag dinsdag 23 augustus met een gebedsviering in de kapel.



Daarna konden de bewoners genieten van een lekkere feestmaaltijd.

Op het menu "Varkenswangetjes in bruin Bernardusbier, erwten en pommes duchesse".

Om 14h30 vierden we verder feest in de brasserie met een hapje en een drankje.

Natuurlijk kunnen we dit niet vieren zonder een sfeervolle muziek en onze drie aanwezige paters.

De mooie orgel van Robert Florizoone bezorgde ons heel wat leuke deuntjes en ambiancemenenten uit de tijd van vroeger. Het orgeltje was niet alleen mooi om naar te kijken, maar het speelde ook mooie muziek. De orgel muziek werd afgewisseld met de muziek van Marleen en haar accordeon en op zo'n dag mag de stem van Jan Devos zeker niet ontbreken.

Pastoraal

Sint Bernardus van Clairvaux, die we op het Bernardusfeest gevierd hebben, was, als monnik, een van de meest invloedrijke personen van zijn tijd. Hij heeft de cisterciënzerorde groot gemaakt. Ondanks zijn verlangen naar stilte en afzondering, reisde hij Europa door om ketterijen te bestrijden en om op te roepen deel te nemen aan de kruistocht. Hierbij een kort overzicht van de klemtonen die hij in zijn leven heeft gelegd.

Sint Bernardus was bezorgd om het zuivere geloof in God. Daarom moest men alles aan de kant zetten wat niet tot God leidt, en dat wat van God afbrengt dient men uit zijn leven te bannen. Bernard richt zich tot mensen die bekommerd zijn om hun Gods-relatie. Elk denken en verstand is voor hem van geen enkele waarde. Menselijke kennis is enkel waardevol voor zover ze de religieuze waarheid bevordert.

Bij het betreden van het klooster verlaat de monnik alles. Niets mag hem storen in zijn innerlijk leven. De cisterciënzerspiritualiteit is een belichaamde spiritualiteit.

Het dagelijkse leven wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Een van zijn bekendste werken "Over de liefde tot God" is een bron van zijn spiritualiteit: Van God houden blijft niet zonder beloning.

Ook al moet die beloning niet het doel zijn waarom we van Hem houden. Ware liefde kan niet met lege handen blijven staan, maar het is geen handel:

Zij is niet uit op eigenbelang. Ware liefde is ware genegenheid, geen zakelijke overeenkomst. Niet te verkrijgen op afspraak, en ook zelf krijgt zij niets op die manier. Spontaan komt zij opzetten en zij laat een mens spontaan reageren. Mag iemand voor een ogenblik God ervaren, dan voelt hij meteen wat anders: de jaloezie van de boze wereld waarin we wonen en de onrust van de dag. Ons lichaam-van-de-dood weegt zwaar, het krijgt last van lichamelijke noden, verval en aftakeling breken zijn kracht. Maar wie God ten volle bemint, zal Hem eenmaal mogen aanschouwen.



Pastoraal

OKTOBER - MISSIEMAAND VIA ONZE JAARLIJKSE PANNENKOEKENVERKOOP

In de maand oktober worden er terug pannenkoeken verkocht. De opbrengst van deze pannenkoeken gaat integraal naar het missieproject van onze geliefde Zusters Bernardinnen.

Een nieuwe materniteit voor Mbalkabra / Tsjaad

Tsjaad is een 'vergeten' land. Arm aan infrastructuur, onderwijs, basis-gezondheidszorg, arm aan professionele vorming enz. Je ziet geen vooruitgang in dit land, ofschoon het in het Zuiden over petroleum beschikt. Chinese equipes detecteren op dit ogenblik de petroleumlocaties om nadien wellicht te exploiteren.

Eén van de oudste gebouwtjes in de Centre de Santé was de materniteit. Klein. Het regende er binnen. Een opgebruikte uitrusting. Met hulp vanwege een bevriend Zwitsers echtpaar, dat ooit in Tsjaad verbleef, werd in de voorbije maanden een nieuwe materniteit gebouwd. Op dit ogenblik staat enkel de ruwbouw van de materniteit. Er rest nog de verdere afwerking én de uitrusting.

Afwerking betekent : schilderen, ramen en deuren.

Uitrusting : enkele bedden, kasten. Medisch materiaal voor begeleiding van zwangere vrouwen; uitrusting voor bevallingen, verzorging van pasgeborenen en premature kindjes, enz....

Al dit materiaal is moeilijk verkrijgbaar in Tsjaad, vermits het moet ingevoerd worden vanuit het buitenland. Maar met veel geduld en vooral met de nodige financiële steun lukt het wel.



Beste allemaal,
elk jaar opnieuw steunt u onze Afrikaanse zusters, waarvoor onze oprechte dank.
Tsjaad behoort tot de armste landen in de wereld. Kinderen die daar geboren worden, hebben weinig toekomstmogelijkheden voor zich. Toch is elk mensenleven de moeite waard, vandaar de zorg van onze zusters voor elk 'nieuw mensenkind'.
Met dank dat we deze zorg met u mogen delen.

Met vele groeten
zr. Noëlla, zusters Bernardinnen

Pannenkoeken bestellen kan je via het inschrijvingsstrookje achteraan in de gazette.

Pastoraal

AGENDA

Wekelijkse eucharistieviering/ gebedsviering

Elke dinsdag om 14u30 in de kapel

Ziekenzalving

Dinsdag 11 oktober om 14h30 in de kapel

Kerkhofbezoek De Panne

Dinsdag 25 oktober en/of donderdag 27 oktober om 14h00

Naargelang de weersomstandigheden bezoeken we op deze middag de overleden familieleden op het kerkhof van De Panne. Familieleden die willen meegaan zijn ook welkom (in te schrijven tegen 15 oktober)

Herdenkingsviering overleden bewoners

Woensdag 3 november om 14h30 in de kapel

Zaterdag 12 november om 10h30 in de kapel (enkel voor familieleden van overleden bewoners)

Adventskransen maken

Donderdag 24 november om 14h30

Kerstviering

Maandag 26 december om 14h30 in de kapel

ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES

Zr Elisabeth

Gabrielle Becuwe

° geboren op 26 juni 1915 te Houtem

+ overleden op 14 juni 2022

De heer Fernand Haerhout

° geboren op 26 juni 1928 te Outryve

+ overleden op 15 juni 2022

Weduwnaar van mevr. Rejane Commerman

Mevrouw Palma Winne

° geboren op 16 januari 1929 te Alveringem

+ overleden op 24 juni 2022

Weduwe van dhr. Hendrik Pyssen

De heer John Blancke

° geboren op 12 december 1939 te Tielt

+ overleden op 23 juni 2022

Echtgenoot van mevr. Christiane Hillebrandt

Mevrouw Marceline Duchateau

° geboren op 28 mei 1935 te Doornik

+ overleden op 29 juni 2022

Echtgenote van dhr. Guy Blondeel

Mevrouw Noélla Dewitte

° geboren op 25 januari 1935 te Veurne

+ overleden op 11 juli 2022

Weduwe van dhr. Maurits Blanckaert

De heer Gerardus Brijse

° geboren op 6 juni 1933 te De Panne

+ overleden op 26 juli 2022

Weduwnaar van mevr. Martha Clinckspoor

De heer Etienne Buyens

° geboren op 19 oktober 1936 te Vlierzele

+ overleden op 1 augustus 2022

Echtgenoot van mevr. Denise Brysse

Mevrouw Jeanne Guillermaz (Raymonde)

° geboren op 2 juni 1928 te Morestel

+ overleden op 4 augustus 2022

Weduwe van dhr. Lucien Peperstraete

Mevrouw Yvonne Alderweireld

° geboren op 14 juli 1927 te Steenkerke

+ overleden op 22 augustus 2022

Weduwe van dhr. Joseph Ligneel

De heer Jozef Neyrinck (Jef)

° geboren op 20 september 1940 te Diksmuide

+ overleden op 25 augustus 2022

De heer Henri Wyns

° geboren op 7 april 1920 te Brussel

+ overleden op 25 augustus 2022

Weduwnaar van mevr. Alice Grysouille

Jaarlijkse Pannenkoekenverkoop

Ten voordele van
Missieproject van de Zusters Bernardinnen

- Bestellen: 3 – 28 oktober (via bestelstrook)
- Bestelling afhalen: 7 - 10 november, in de brasserie (14h00-17h00)



1 pakje pannenkoeken (1/2 kg): € 5,00

Naam + telnr: _____

Aantal: _____ x 5 € = _____ €

Afhaaldatum: 7 – 8 – 9 -10 november tijdens de openingsuren van de brasserie.
Graag uw bestellingen ten laatste op vrijdag 28 oktober te bezorgen aan het onthaal.
Gelieve contant te betalen.