

Jaargang 42, Nummer 2, april mei juni

Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor 2099 Antwerpen
Vu: Frank Vanfleteren, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

VALENTIJSNLUNCH

Ode aan de Liefde: Een Valentijnslunch om te Koesteren

Valentijnsdag is de dag waarop we de liefde vieren, en wat is een betere manier om dat te doen met een heerlijke lunch samen? In de brasserie, met mooi versierde tafels, genoten we van een lunch die de liefde in elke hap voelde.

Liefde is de glimlach die we met elkaar delen, de aanraking van handen en de blikken die meer zeggen dan woorden. Het is de zorg voor elkaar, het samenzijn en de momenten die we samen koesteren. Of het nu een frisse bubbel was of een zoete afsluiter met dragon en peer, de liefde proef je in alles.

Vandaag vierden we niet alleen de liefde in woorden, maar ook in alles wat we samen beleven. Een mooie Valentijnslunch, gevuld met warmte en verbondenheid.



Gehoor en slikproblemen: de zorg van onze logopediste

pagina 7



Hartverwarmend bezoek

pagina 7



Feest voor gouden harten

pagina 12



Een mooi moment

pagina 16

Welkom



LENTE, LIEFDE EN VEILIGHEID: EEN ZORGELOOS VOORJAAR

Beste,

Terwijl ik dit schrijf, kondigt de lente zich voorzichtig aan. De frisse lucht, de eerste zonnestralen en de natuur die ontwaakt...

Het is de perfecte tijd voor vernieuwing en nieuwe energie. Wandelen in De Panne is een verademing: groenere duinen, bloeiende bloemen en vrolijk vogelgeketter. Deze nieuwe lente herinnert ons eraan wat in ons woonzorgcentrum centraal staat: welzijn, verbondenheid en een omgeving vol beweging, plezier en zorg.



Met Pasen in aantocht willen we jullie alvast onze hartelijke wensen sturen. Pasen is een moment van samenzijn, genieten van de lente en stilstaan bij wat we koesteren. We hopen dat deze dagen gevuld zijn met warmte, liefde en mooie momenten.

Ook denken we aan de gezondheid en veiligheid van onze bewoners. Daarom besteden we extra aandacht aan de Week van de Valpreventie (21-27 april), met als thema: "Ik neem mijn valrisico onder de loep en bespreek het." Vallen wordt vaak onderschat, maar met eenvoudige aanpassingen kunnen we veel risico's verkleinen. Tijdens deze week delen we handige tips, zodat iedereen met een gerust hart kan blijven bewegen en genieten van het voorjaar.

Laten we samen het beste uit dit seizoen halen: met gezonde gewoontes, beweging en positieve energie. We kijken uit naar mooie momenten samen!

Met warme paasgroeten.

Veel leesplezier!

Colofon

Redactie

Jolein Levecque
Lies Vanaudenaerde
Isabelle Delacauw
Frank Vanfleteren



Welkom@woonzorgcentrum

welkom aan mevrouw
LUTGARDE VANDENBULCKE

Lutgarde woont sinds januari op wooneenheid Zeebries. Ze is afkomstig uit Lauwe, maar woonde vele jaren in Koksijde. Ze is reeds 60 jaar gehuwd en heeft 5 kinderen en 9 kleinkinderen. Lutgarde was tot voor kort vrijwilliger in ons woonzorghuis.



welkom aan mevrouw
DENISA DESMET

Denisa woont sinds januari op wooneenheid Zeebries. Ze is afkomstig uit Roeselare, maar woonde verschillende jaren in Koksijde. Mevrouw heeft 3 dochters en 8 kleinkinderen. Vroeger was Denisa werkachtig in een kruidenierswinkel.



welkom aan de heer
WILLY CARPENTIER

Willy woont sinds januari op wooneenheid Zeebries. Hij is afkomstig uit Antwerpen, maar was tot voor kort inwoner van De Panne. Hij heeft 2 kinderen en was vroeger beroepsmilitair van de landmacht en Korporaal chef. In zijn vrije tijd speelt hij graag een spelletje manillen of UNO.



welkom aan de heer
ANDRE LEUNE

André woont sinds januari op wooneenheid Zeezicht. André is een man met een passie voor fietsen en wandelen in de natuur. Hij heeft zijn hele werkende leven als pakjesbezorger doorgebracht, wat hij met veel plezier deed. We wensen hem een fijne tijd bij ons!



welkom aan de heer
OMER VANWELSENAERS

Omer woont sinds februari op wooneenheid Zeezicht. Hij is gehuwd en zowel hij als zijn echtgenote waren al gekend in ons WZC als vrijwilligers. Omer heeft gewerkt als chauffeur en was 25 jaar vrijwilliger bij de brandweer. Hij was jarenlang vrijwilliger in onze brasserie en hield hij van fietsen.



welkom aan mevrouw
MARCELLA BEELE

Marcella woont sinds februari op wooneenheid Zeebries. Ze heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Marcella is afkomstig uit Wijtschate en bracht graag veel uren door in de tuin, om te tuinieren.



welkom aan mevrouw
ROSANNE INDEVUYST

Rosanne woont sinds februari op wooneenheid Zeebries. Ze groeide op in Elverdinge en woonde later in Zillebeke. Uiteindelijk besloot ze terug te keren naar De Panne, waar ze zich opnieuw thuis voelde. Rosanne is moeder van vier kinderen. In haar vrije tijd genoot ze ervan om te breien en te naaien. Ze was altijd een harde werkster: zo stond ze in haar carrière zowel als poetsvrouw als serveuse in een café haar mannetje. Nu geniet ze van haar nieuwe thuis in Zeebries!



Welkom aan onze nieuwe bewoners!

Een nieuw begin brengt altijd wat spanning met zich mee, maar ook mooie kansen om nieuwe mensen te leren kennen en warme momenten te delen. Hier draait het niet alleen om zorg en comfort, maar vooral om samen genieten van gezellige koffieklets, fijne gesprekken en leuke activiteiten. We hopen dat jullie hier veel mooie momenten mogen beleven, omringd door vriendschap en geborgenheid.

Ook alle gasten in kortverblijf heten we van harte welkom! Of het nu voor een korte of lange tijd is, we hopen dat jullie zich hier snel thuis voelen.

Ben je pas na 10 maart 2025 verhuisd? Geen zorgen, jouw warm welkom volgt in onze volgende editie.

Samen maken we van dit huis uw thuis!



St Bernardus
woonzorgcentrum

Vorbije activiteiten

MINI - CHEFS AAN HET WERK

Wat hebben we nodig om een gezellige, warme, lekkere zoete namiddag te hebben?

1kg bloem,
400gr suiker
500gr boter
4 eieren,
1 snuifje zout
4 pakjes vanillesuiker
2 deegrollen
4 kommen
4 bakplaten

Wat lepels om te roeren

10 kleuters met 20 kleine handjes

10 bewoners met mooie verhalen en nog wat tandjes

2 leerkrachten met de nodige kennis van zaken

2 therapeuten om alles te organiseren en te plannen

1 kok die wat uitleg geeft over potten en pannen

Een heeeeeeeel grote oven

om te bakken en te stoven

En 25 mondjes om alle koekjes heerlijk op te smokken !



Na deze namiddag was iedereen voldaan, niet alleen door de geurige koekjes maar ook door de gezelligheid en jeugdigheid. En klaar om weer naar huis te gaan.

CARNAVALSTOET DOOR DE GANGEN VAN SINT-BERNARDUS

Op 28 februari werd ons woonzorgcentrum omgetoverd tot een feestelijk decor, gevuld met muziek, gelach en kleurrijke kostuums. Ter gelegenheid van carnaval brachten de kinderen van het eerste en tweede leerjaar van basisschool Immaculata uit De Panne een bezoek aan onze bewoners. Verkleed als prinsessen, piraten, superhelden, dieren en andere vrolijke figuren trokken ze in een carnavalsstoet door de gangen van het woonzorgcentrum. Met feestelijke muziek en een flinke dosis enthousiasme wisten ze een glimlach op ieders gezicht te toveren. Onze bewoners genoten zichtbaar van de speelse optocht en het jeugdig enthousiasme dat door het huis waaide.

Carnaval is een feest van vreugde en verbondenheid, en dat was precies wat deze namiddag zo bijzonder maakte. De uitbundige sfeer, de vrolijke kostuums en de spontane interactie tussen jong en oud zorgden voor een onvergetelijk moment. Een grote dankjewel dus aan de kinderen en hun leerkrachten voor deze hartverwarmende carnavalsviering. Hun bezoek bracht niet alleen kleur en plezier, maar ook mooie herinneringen voor onze bewoners. We kijken nu al uit naar de volgende editie!



Vorbije activiteiten

HARTVERWARMEND BEZOEK

De leerlingen van het 5e leerjaar van het Immaculata Instituut brachten een bijzondere verrassing voor de bewoners: een bezoekje met een heel speciale missie. Gewapend met een notitieboekje en nieuwsgierige vragen, gingen de kinderen op pad om de bewoners te interviewen.

De bewoners, die het contact met de kinderen duidelijk konden waarderen, genoten zichtbaar van het gesprek. Vele verhalen over vroeger kwamen naar boven, terwijl de kinderen met open oren en een glimlach naar de ervaringen van de ouderen luisterden. De kinderen stelden vragen over het leven van de bewoners: "Wat was je favoriete spel toen je klein was?", "Hoe zag De Panne eruit vroeger?" en "Wat is de mooiste herinnering uit je jeugd?" De gesprekken waren niet alleen leerzaam voor de kinderen, maar ook voor de bewoners een fijne gelegenheid om hun herinneringen te delen. De leerlingen waren enthousiast en het plezier was van beide kanten te zien. Het was niet alleen een schoolopdracht, maar een kans om generaties dichterbij elkaar te brengen.

De gesprekken en de vreugde die deze ontmoeting bracht, toonden eens te meer hoe belangrijk het is om verbinding te maken, ongeacht de leeftijd.

Dit schooljaar zien we de klas nog terug om samen te genieten van een spelletje bingo. Veel verbinding dus tussen onze jongere en oudere generatie in De Panne!



De familiehoek

EEN MODIEUZE NAMIDDAG

Op zoek naar een leuke activiteit om samen met je familielid te doen? Misschien is de modeshow in de Boare dan een goed idee! Dit is dé gelegenheid om samen een gezellige middag door te brengen en tegelijkertijd te genieten van de nieuwste mode voor zowel dames als heren.

De presentatie wordt verzorgd door de marktkramers van de familie De Leeuw, die iedereen laat kennismaken met de laatste modieuze snufjes. Of je nu op zoek bent naar een trendy outfit of gewoon benieuwd bent naar wat de mode van dit seizoen te bieden heeft, er is voor ieder wat wils! De koffie staat al klaar, met een lekker stukje gebak erbij. Wat wil je nog meer?

De modeshow vindt plaats op 15 mei 2025 om 14u30 in De Boare, Koningsplein 1. Voor OKRA-leden kost het slechts 6 euro, niet-leden betalen 8 euro. Een absolute aanrader om samen te genieten van mode, sfeer en een fijne tijd! Inschrijven is vereist voor 12/05 bij Micheline Claeys (058 41 37 11) en Corrie Rollof (0473 49 67 29).



Goed om te weten

GEHOOR-EN SLIKPROBEMEN: DE ZORG VAN ONZE LOGOPEDISTE

Wist je dat gehoorproblemen een enorme impact kunnen hebben op je levenskwaliteit? Ze kunnen leiden tot misverstand, frustratie en zelfs sociaal isolement. Wanneer je niet goed kunt horen, wordt het moeilijker om gesprekken te volgen, en dat kan het contact met anderen bemoeilijken. Maar geen zorgen, onze logopediste is er om te helpen!

Samen met een audiologe werkt ze samen om de beste oplossing te vinden voor gehoorproblemen. Jaarlijks ontvangen alle bewoners een brief met een uitnodiging om je gehoor te laten controleren. Deze controle is de eerste stap naar een beter gehoor en een hogere levenskwaliteit. Of het nu gaat om het afstellen van hoortoestellen of het zoeken naar andere hulpmiddelen, we staan klaar om samen met jou naar een passende oplossing te zoeken.

Daarnaast richt de logopediste zich ook op slikproblemen, die eveneens veel invloed kunnen hebben op het dagelijks leven. Problemen met slikken kunnen leiden tot ongemak en gezondheidsrisico's, maar met gerichte therapie kunnen veel van deze problemen worden verholpen of verlicht.

Heb je vragen over je gehoor of slikken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze logopediste Greet Verhelst. We zorgen ervoor dat je het beste zorg krijgt, zodat je weer optimaal kunt genieten van het leven in ons woonzorgcentrum!



Dagcentrum De Kwinte

HET HUIS VAN DE KERSTMAN, DE PLAATS WAAR MAGIE TEVOORSCHIJN KOMT

Wie wil er de kerstman en de magie rond kerst niet eens in het echt ontmoeten?

Iedereen, ook de gebruikers van het dagverzorgingscentrum.

Ieder jaar weer staan ze te popelen om naar Duinkerke op uitstap te gaan.

Het stadhuis wordt er omgetoverd tot een feeëriek plaats waar je ogen te kort komt.

Je loopt er door een winters boslandschap, de speelgoedfabriek, de keuken waar elfjes koekjes aan het bakken zijn. Op iedere plaats staan er tal verrassingen op je te wachten.

Eens terug buiten, lokten de geuren van warme wafels en glühwein ons naar de kerstmarkt.

We genoten van al het lekkers en lieten ons verleiden om al het moois te ontdekken die de kersthutjes konden bieden.

Heel stiekem wordt er al terug verlangd naar de volgende kerst.



Assistentiewoningen Kalmburg

Een warme thuis dankzij een warme buur

Mevrouw Antoinette Devisscher maakte een belangrijke stap in haar leven toen ze besloot te verhuizen naar een assistentiewoning. Na het overlijden van haar vriend en enkele valincidenten, was het voor haar duidelijk dat ze hulp nodig had en een woonplek dicht bij het centrum zocht. Haar zoon vond een ideale locatie voor haar, waar ze zowel de nodige zorg kon ontvangen als haar zelfstandigheid behouden.

Toen Antoinette zich in haar nieuwe woning vestigde, was het de buurvrouw, Maria, die haar in de eerste dagen op weg hielp. Maria leerde haar niet alleen de werking van de was- en droogmachines in de kelder, maar bracht ook een gevoel van vriendschap, wat het afscheid van haar oude leven iets draaglijker maakte. Hun band groeide snel, en Antoinette kijkt uit naar de lente, wanneer ze samen met Maria regelmatig een wandeling kan maken in de omgeving.

In de assistentiewoning komt de thuisverpleging wekelijks langs om Antoinette te ondersteunen, en ook haar kapster komt aan huis. Wat Antoinette ook waardeert, is de nabijheid van het gemeentehuis, waar regelmatig muziek en festiviteiten plaatsvinden. In de wintermaanden kon ze de vrolijke klanken zelfs vanuit haar venster volgen. Dit geeft haar het gevoel verbonden te blijven met de gemeente,

We wensen Antoinette een zorgeloos en gelukkig verblijf in haar nieuwe thuis, met vele jaren van gezondheid, vriendschap en fijne momenten!



De gebruikersraad

Op 30 december hadden we weer een gebruikersraad. De datum leek niet voor iedereen even goed te passen, dus het was 'en petit comité'. Maar zeker niet minder constructief dan anders.

De werking van de brasserie werd besproken en er werden een aantal suggesties gedaan om de nu al uitgebreide kaart nog iets aantrekkelijker te maken. Zo zal er binnenkort kunnen worden genoten van een glas rosé-wijn of van een klein flesje cava.

Frank lichtte toe hij de rol van directeur van de twee WZC – WZC Sint-Bernardus en WZC De Zathe – combineert. Hoewel hij wat minder fysiek aanwezig is in De Panne, volgt hij de zaken nog steeds van zeer nabij op. Voor de bewoners, medewerkers en families verandert er niet zoveel op dat vlak. Hun eerste aanspreekpunt blijven de teamcoaches en de verantwoordelijke bewonerszorg. Verder blijven we zoeken naar bewoners en families die onze gebruikersraad willen versterken, dus mocht je zin hebben om aan te sluiten laat het zeker weten.



Assistentiewoningen Zeegalm

90 jaar vol levensvreugde en familiegeschiedenis

Vandaag spreken we met de heer Jacques Langelet. Jacques' leven was voor een groot deel gewijd aan zijn vrouw Louise. Ze verhuisden voor haar zware astma, op aanraden van een dokter richting De Panne. Haar astma verbeterde snel, maar later kreeg ze de diagnose Alzheimer. "Toen de zorg voor Louise te zwaar werd, kwam ze hier naar het woonzorgcentrum en ik verhuisde naar de assistentiewoningen Zeegalm."

Jacques is gepassioneerd door zijn stamboom, die inmiddels 30.000 mensen telt. "Ik blijf intens contact houden met mijn familie, ondanks de afstand. Dankzij technologie kan ik hen altijd bereiken."

Jacques is blij met zijn plek aan zee. "Ik ben gelukkig hier. De zee heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in ons leven. Samen met mijn vrouw Louise gingen we vaak schelpen rapen en wandelden we langs de kustlijn tot in Frankrijk". We bedanken de heer Jacques Langelet hartelijk voor zijn tijd en het delen van zijn persoonlijke verhaal. We wensen hem nog vele jaren toe in zijn vertrouwde omgeving hier in De Panne.



Denksport

G	B	L	O	E	I	E	N	L	K	H
L	G	M	S	R	P	A	S	E	N	L
S	V	T	V	H	K	I	B	E	D	I
W	G	B	E	W	E	G	I	N	G	W
J	V	E	I	L	I	G	H	E	I	D
O	R	S	L	I	E	F	D	E	S	L
E	G	E	Y	K	B	L	W	W	C	L
S	E	H	L	E	N	T	E	A	V	L
Y	O	Z	O	R	G	E	L	O	O	S
K	G	R	E	N	E	R	G	I	E	I
X	E	X	G	W	E	L	Z	I	J	N

BEWEGING
BLOEIEN
ENERGIE
LENTE
LIEFDE
PASEN
VEILIGHEID
WELZIJN
ZORGELOOS



Qader's blog

EEN WINTER VOL GEZELLIGHEID

Woef,

De maanden januari, februari en maart waren weer heerlijk gezellig hier in het woonzorgcentrum! In januari, toen het koud was, zorgde ik ervoor dat niemand zich alleen voelde. In februari gaf ik extra knuffels, vooral rond Valentijn, want wie houdt er nu niet van een beetje liefde? En in maart, toen de zon voorzichtig begon te schijnen, waren mijn wandelingen in de tuin een echt feestje!

Dikke poot voor iedereen die me gezelschap hield en voor al die lieve mensen die me elke dag een aai gaven.

Liefs,
huishond Qader



EMILE EN ZIJN BIJZONDERE DOBBERMAN

De heer Emile Wyckmans heeft ooit een bijzondere Dobberman gehad genaamd Voxoi. Deze hond kreeg hij van een vriend die kweker was en werd al snel een trouwe metgezel voor Emile en zijn dochtertje. Voxoi was niet alleen dol op zijn kleine baasje, maar kwam ook goed overeen met de 11 Perzische katten in het huis van Emile's toenmalige vriendin. De hond was een rustige ziel die zich zonder moeite aanpaste aan het kattengezelschap, hoewel vreemde katten niet zo zijn favoriet waren. Emile kijkt nog steeds met veel plezier terug op de tijd die hij met Voxoi doorbracht, waarin het huis gevuld was met liefde, kattenhaar en gezelligheid. Het bijzondere verhaal van Voxoi blijft voor Emile een warme herinnering aan de mooie band tussen dier en mens.



Thuisverplegingsdienst

Elke dag worden onze taken met veel zorg en aandacht uitgevoerd. De zorgverleners streven ernaar om voor iedere bewoner een omgeving te creëren waarin ze zich zowel lichamelijk als emotioneel ondersteund voelen. Een warme en zorgzame benadering die het verschil maakt!

U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren

0475/54 86 94

thuisverpleging@sint-bernardus.be



St Bernardus

thuisverpleging

Wij verstrekken alle verpleegkundige zorgen aan huis in de regio De Panne – Adinkerke – (Sint- Idesbald) Koksijde.

In de kijker

FEEST VOOR GOUDEN HARTEN

Op 7 maart was er het 35-jarig jubileumfeest van onze vrijwilligerswerking.

Alle vrijwilligers werden, samen met hun partner, uitgenodigd op een feestelijke avond in de brasserie.

Dank u wel lieve vrijwilligers voor jullie belangeloze inzet van het voorbije jaar en al die jaren.

Ook een woord van dank aan :

- De gebruikers van het dagcentrum De Kwinte voor het maken van de attenties.
- De Scouts Zeedustra van Koksijde voor de stijlvolle bediening.
- De keukenéquipe voor de heerlijke en verzorgde maaltijd en de heerlijke taart.
- Iedereen die heeft mee geholpen vóór en achter de schermen.

*Altijd ben je in de weer,
schuif jij jezelf opzij
op onze taart ben jij de kers,
die meerwaarde ben jij.*

*Helpen waar het nodig is,
geen moeite ooit te veel,
Jij bent de gouden schakel,
van het grotere geheel.*

*Daarom dus bedank ik jou,
om er voor ons te zijn,
bedankt voor al jouw inzet,
DANK JE WEL, van groot en klein.*



Humorhoekje

Liefde in de tijd

Ik hou al jaren van dezelfde vrouw
Moest mijn vrouw het weten, ze vermoordt me.

Handje in handje

We lopen altijd handje in handje,
moest ik haar loslaten? dan gaat ze steevast winkelen...

Doktersbezoek

Fred gaat naar de dokter. Hij loopt naar binnen en zegt: "Ik heb een bril nodig."
Waarop de dame achter de balie antwoord: "Inderdaad, want u staat nu in de kaaswinkel..."



Verjaardagen

Bewoners woonzorghuis

April

03/04 Patrick De Block
08/04 Yolanda Braeckevelt
09/04 Rita Bouttelisier
10/04 Jacqueline Baeten
12/04 Marie Jozef Broeckaert
14/04 Jeannine Schoolaert

*DVC

Mei

01/05 Christinne Deberdt
03/05 Calyste Szekely
04/05 Jenny Dhondt
06/05 Yvette Ghys
12/05 Maurice Vandewoude
13/05 Christa Lemahieu
14/05 Jean-Claude Dehuyne
14/05 Louis Pouillon
14/05 Willy Vandebussche
17/05 Margareta Declercq
18/05 Leliane Cokele
20/05 Mireille Andre
21/05 Willy Carpentier
22/05 Pascale Waeghemaeker
23/05 Jacqueline Reniers*
28/05 Maurits Pyliser
30/05 Louisa Baeb
30/05 Dania Vanbiervliet*

Juni

02/06 Valere Vermeeren
03/06 Simonne Vanneuville
05/06 André Luchie
06/06 Simonne Van Ongeval
06/06 Marie-Thérèse Van Den Bossche
08/06 Philippe Dupuis
10/06 Nelly D'helft
13/06 Maria Hubrecht
14/06 Margaretha Aerts
23/06 Marguerite Blanckaert
23/06 Claudia Derpoorter
25/06 Nelly Vanderriest*
27/06 Paula Tesseur
29/06 Rachelle Schottey

Bewoners assistentie woningen

April

28/05 Paula Gerlo
31/05 Antoinette Devisscher

Mei

10/04 Jean Labre
10/04 Fernand Popieul
11/04 Claudine Faict
12/04 Robert Meerts
20/04 Radka Vassileva

Juni

03/06 Henriette Sommeryn
14/06 Maria Herrewijn
20/06 Christiane Callens
28/06 Jacqueline Solberghe

Medewerkers

April

08/04 Emily Vandecasserie
09/04 Sonia Meunier
12/04 Timea Berkes
15/04 Jihan Abdo
16/04 Ashley De Vlieger
17/04 Valérie Nys
27/04 Peter Thieren
28/04 Sylvie Coupillie
29/04 Marleen Devreker

Mei

06/05 Giovanni Descan
11/05 Sylvie Vandeputte
14/05 Cathy Avonds
14/05 Andy Baron
19/05 Nakure Sillis
20/05 Brenda Lambregt
20/05 Els Peel
20/05 Oceane Guery
26/05 Lynn Calcoen
26/05 Lynn Wallecan
27/05 Geoffrey Vandeveldel
29/05 Marieke Devoghel
29/05 Cindy Deburchgraeve
31/05 Bernadette Casier

Juni

02/06 Regina Coppenolle
03/06 Ingrid Janssen
06/06 Winny Lavens
06/06 Linda Cossement
13/06 Katie Viaene
14/06 Henk Viaene
17/06 Alain Facques
17/06 Eline Nieuwlaet
19/06 Sybille Dumortier
20/06 Asma Saliha Koubaa
24/06 Laurence Cornette
26/06 Bart Rubben
26/06 Jinyi Lu
27/06 Kimberley Rottiers

Vrijwilligers

April

03/04 Jean Marie Breye
11/04 Dirk Boudeweel
17/04 Valerie Allemeersch
25/04 Cedric Pauwels
27/04 Edwin Callewaert

Mei

11/05 Luc Horemans

Juni

04/06 Eddy Defoer
12/06 Katelijne Stevens
20/06 Francine De Schepper

Nieuwe medewerkers

welkom aan mevrouw
Selma Redzep
Dienst interieurzorg

Selma werkt sinds eind vorig jaar bij dienst interieurzorg. Ze is 19 jaar en afkomstig uit De Panne. In haar vrije tijd luistert ze graag naar muziek.



welkom aan mevrouw
Seila Redzep
Keukenmedewerker

Seila werkt sinds december in het keukenteam. Ze is 27 jaar en woont reeds 12 jaar in De Panne. Aan de zee wonen maakt haar gelukkig. In haar vrije tijd spreekt ze graag af met haar vrienden.



welkom aan mevrouw
Laurence Cornette
Zorgkundige in opleiding

Laurence werkt sinds december als zorgondersteuner in opleiding. Ze heeft 2 kinderen: een zoon Saïd en een dochter Anissa. In haar vrije tijd gaat ze graag shoppen en luistert ze naar muziek. Daarnaast heeft ze een groot hart voor dieren (vogels en konijnen).



welkom aan mevrouw
Shana Lefranc
Verpleegkundige

Shana werkt sinds februari op wooneenheid Zeebries. Ze is woonachtig in De Panne en heeft 1 zoontje.



welkom aan mevrouw
Delphine Decreton
Dienst interieurzorg

Delphine werkt sinds maart bij dienst interieurzorg. Ze is woonachtig in Koksijde en heeft 2 kinderen. In haar vrije tijd brengt ze dan ook graag veel tijd door met haar 2 zonen en gaat ze regelmatig wandelen.



Van harte welkom in ons team!

Een mooi moment

INTERGENERATIONELE VRIENDSCHAP

Tijd vliegt, vriendschap blijft!

Vier jaar geleden begonnen Dina Depoorter en Clémence Vansteelandt met een bijzonder initiatief: tijdens hun middagpauze op school brachten ze regelmatig bezoeken aan Godelieve, een bewoner van ons woonzorgcentrum. Wat begon als een klein gebaar van warmte en gezelschap groeide al snel uit tot een hartelijke band tussen jong en oud.

Maar toen de coronapandemie in 2020 uitbrak, kwamen de bezoeken abrupt tot een einde.

De wereld stond stil, sociale contacten werden beperkt en ook Godelieve moest haar jonge bezoekers missen. De tijd ging voorbij, en ondertussen zijn Dina en Clémence uitgegroeid tot volwassen, zelfstandige jonge vrouwen met hun eigen toekomstplannen. Dina studeert nu interieurvormgeving in haar tweede jaar in Gent, terwijl Clémence al aan haar derde jaar pedagogische wetenschappen bezig is, eveneens in Gent.

Toch bleef de herinnering aan hun bezoeken bij hen hangen. Ze vroegen zich af hoe het met Godelieve ging, en besloten dat het tijd was om hun oude vriendin opnieuw op te zoeken. Met veel enthousiasme brachten ze haar een verrassingsbezoek, een moment van herkenning en vreugde.

Voor Godelieve was dit bezoek een onverwacht maar prachtig kerst- en nieuwjaarsgeschenk. Het deed haar zichtbaar deugd om te zien hoe haar jonge vriendinnen gegroeid waren. Dina en Clémence op hun beurt waren dankbaar dat ze nog eens konden binnenstappen in de warme omgeving waar ze ooit zo graag tijd doorbrachten.

Deze ontmoeting bewijst hoe waardevol intergenerationale contacten kunnen zijn. De band die eens werd gesmeed, blijft bestaan, zelfs na jaren van afwezigheid. Het toont aan hoe een klein gebaar – een bezoekje tijdens de middagpauze – kan uitgroeien tot een blijvende connectie die levens verrijkt, zowel voor jong als oud.

Hopelijk inspireert hun verhaal anderen om ook tijd te maken voor betekenisvolle ontmoetingen, want vriendschap kent geen leeftijd!



Pastoraal

Veertigdagentijd – Op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd, vroeger bekend als de vastentijd, is een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen. Christenen leven soberder, bidden meer en tonen extra solidariteit. Het getal veertig is symbolisch: Jezus vastte veertig dagen in de woestijn, en de Israëlieten trokken veertig jaar rond met Mozes. Pasen is het hoogtepunt van het christelijke jaar, waarin we vieren dat Jezus de dood overwon. De Veertigdagentijd start op Aswoensdag en eindigt op Pasen. Maar waarom heet het dan veertig dagen als het er 46 zijn? Simpel: de zondagen tellen niet mee. Dit is een tijd van rust en bezinning, zodat we Pasen met een warm hart kunnen vieren.

Maria-Lichtmis – Pannenkoeken en voorspoed

Op 2 februari vierden we Maria-Lichtmis, de dag waarop Jezus volgens de Joodse traditie aan God werd opgedragen in de tempel.

En hoe vieren we dat bij ons? Met pannenkoeken! Vroeger was 2 februari een dag waarop plattelandsbewoners van werk of hoeve konden veranderen, en dat werd 's avonds gevierd met een feestmaal. De ronde, goudgele pannenkoeken doen denken aan de zon en het licht. Volgens de traditie brengt een pannenkoek op Lichtmis geluk voor het hele jaar.



Ziekenzalving – Een moment van kracht en troost

De ziekenzalving is een bijzonder sacrament dat vroeger bekend stond als het laatste oliesel. Maar wist je dat je dit niet alleen op het einde van je leven kan ontvangen? Integendeel, het is bedoeld om zieken kracht en moed te geven, net zoals Jezus zieken genas en troostte.

Tijdens de ziekenzalving wordt er een moment van bezinning gecreëerd. Er is een gebed, een handoplegging als teken van steun en de zalving met gewijde olie. Dit alles om de zieke te omringen met warmte, geborgenheid en de kracht van de Heilige Geest. Een waardevol ritueel voor wie even een extra duwtje in de rug nodig heeft.

Driekoningen – Feest voor jong en oud

Op 6 januari vierden we Driekoningen, de dag waarop de wijzen uit het Oosten Jezus vonden door een ster te volgen.

Ook in ons woonzorgcentrum lieten de Driekoningen zich niet onbetuigd. Per afdeling werden drie koningen gekozen via de traditionele taart met een verborgen boontje. Wie het boontje vond, mocht zich even koning of koningin van de dag voelen. Met een bloempje en een grote glimlach poseerden ze trots voor de foto. Een feestelijke dag vol warmte en traditie.

Pastoraal



Pastoraal

AGENDA

April

- 02 april – Eucharistieviering in de kapel om 14.30 uur
- 03 april – Solidariteitsmaal om 12.00 uur in de brasserie
- 07 april – Kruisweg in de kapel om 14.30 uur
- 09 april – Ziekenzalving in de kapel om 14.30 uur
- 16 april – Palmviering in de kapel om 14.30 uur
- 18 april – Goede Vrijdag: Kruisweg
- 23 april – Paasviering in de kapel om 14.30 uur
- 30 april – Herdenkingsviering voor de overledenen van de afgelopen maanden

Meimaand – Mariamaand

- 07 mei – Meibedevaart naar Torhout
- 14 mei – Eucharistieviering in de kapel om 14.30 uur
- 20 mei – Wandeling naar de Crypte met Mariaviering
- 21 mei – Eucharistieviering in de kapel om 14.30 uur

Juni

- 04 juni – Eucharistieviering in de kapel om 14.30 uur
- 11 juni – Pinksterviering in de kapel om 14.30 uur
- 18 juni – Eucharistieviering in de kapel om 14.30 uur
- 25 juni – Eucharistieviering in de kapel om 14.30 uur

ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES

Mevrouw Réjane Desmet

° geboren op 1 mei 1937 te Calais

+ overleden op 13 december 2024

Weduwe van de heer Christian Marteel

Mevrouw Hedwige Ryckebusch

° geboren op 22 mei 1944 te Adinkerke

+ overleden op 11 december 2024

Weduwe van de heer Wilfried Vilain

Mevrouw Jacqueline Vandendaele

° geboren op 28 maart 1936 te Diksmuide

+ overleden op 13 december 2024

Weduwe van de heer Noël Sinnesael

De heer Willy Beirens

° geboren op 11 juli 1937 te Oudenburg

+ overleden op 25 december 2024

Echtgenoot van mevrouw Maria Deconynck

Mevrouw Marie-Rose Verslype

° geboren op 7 december 1948 te Westende

+ overleden op 31 december 2024

Weduwe van de heer Wilfried Tyvaert

Mevrouw Francine Bodson

° geboren op 1 september 1944 te Mettet

+ overleden op 16 januari 2024

Echtgenoot van de heer Claude Pillod

Mevrouw Irène Van Hecke

° geboren op 12 februari 1936 te Lokeren

+ overleden op 7 januari 2025

Weduwe van de heer Robert Coppens

Mevrouw Susanna Dewaele

° geboren op 27 maart 2025 te Lo

+ overleden op 17 januari 2025

Weduwe van de heer Maurice Sobry

Mevrouw Marie-Jeanne Smekens

° geboren op 26 augustus 1954 te Schaarbeek

+ overleden op 26 januari 2025

Weduwe van de heer Rabet Guédé Théodore

Mevrouw Jeannie Deboyser

° geboren op 28 maart 1937 te Bruay en Artois

+ overleden op 29 januari 2025

Echtgenote van de heer André Leune

Mevrouw Henriette Sommeryn

° geboren op 3 juni 1932 te Watermaal-Bosvoorde

+ overleden op 2 februari 2025

Weduwe van de heer François Vlieger

Mevrouw Clara Devloo

° geboren op 31 maart 1932 te Oeren (Alveringem)

+ overleden op 6 februari 2025

Weduwe van de heer Egide Faure



St Bernardus

woonzorgcentrum